

Body, Soul and Spirit

Where do They Go When You Die?

Randolph Dunn

Chapter 1

What Happens to the Body, Soul and Spirit?

In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void. (Genesis 1:2) *"And God said, 'Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear.' And it was so. God called the dry land Earth."* (Genesis 1:9-10) *"And God said, let the earth bring forth living creatures according to their kind - livestock and creeping things and beast of the earth according to their kind. And It was so."* (Genesis 1:24)

Then God created man, a physical and an eternal being in His likeness of love, righteousness, peace, and mercy. He then told Adam and Eve to take care of the place where he was placed, to be fruitful and multiply and not to eat from the tree of the knowledge of good and evil. But they sinned when they yielded to their desires and disobeyed by eating from the tree. This disobedience resulted in physical and eternal death. This applies to all men for *"all have sinned and fall short of the glory of God."* (Rom 3:23)

God's desire is for all people to change from their sinful way of life, be washed and made clean by the blood of Christ bring forgiven of sins, so he could be reconciled to God. To accomplish this, an acceptable sin offering had to be made. Jesus of Nazareth, God in human form, who offered His sinless body as the only and perfect sin-offering sacrifice for anyone who puts their faith and trust in Christ through obedience by being buried into His death, raised a new spiritual being, put in Christ's Church, and given the Holy Spirit as a gift. Then those in Christ are to grow and mature into God's likeness – love, faithful, peace, mercy, truth – by abiding in Christ's Word and living according to His will.

If those in Christ remain faithful, their destiny is eternal life with God, Christ, the Holy Spirit and others made righteous by the blood of Christ. However, the destiny of the rebellious, unfaithful and unrepentant is everlasting death with the Devil.

Translated from English to Greek - www.onlinedoctranslator.com

Πού πάνε όταν πεθαίνεις;

Randolph Dunn

Κεφάλαιο 1

Τι συμβαίνει με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα;

Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τους ουρανοί και τη γη. Η γη ήταν χωρίς μορφή και κενό. (Γένεση 1:2) «Και ο Θεός είπε: «Ας συγκεντρωθούν τα νερά κάτω από τους ουρανοί σε ένα μέρος, και ας φανεί η ξηρά». Και ήταν έτσι. Ο Θεός ονόμασε την ξηρά Γη». (Γένεση 1:9-10) «Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζωντανά πλάσματα σύμφωνα με το είδος τους - ζώα και ερπετά και θηρία της γης ανάλογα με το είδος τους. Και έτσι έγινε». (Γένεση 1:24)

Τότε ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ένα φυσικό και αιώνιο ον κατά την ομοίωσή Του με αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη και έλεος. Έπειτα είπε στον Αδάμ και στην Εύα να φροντίσουν τον τόπο όπου τοποθετήθηκε, να καρποφορήσουν και να πληθύνουν και να μην τρώνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αλλά αμάρτησαν όταν υπέκυψαν στις επιθυμίες τους και δεν υπάκουσαν τρώγοντας από το δέντρο. Αυτή η ανυπακοή είχε ως αποτέλεσμα τον φυσικό και αιώνιο θάνατο. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους γιατί «όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». (Ρωμαίους 3:23)

Επιθυμία του Θεού είναι όλοι οι άνθρωποι να αλλάξουν από τον αμαρτωλό τρόπο ζωής τους, να πλυθούν και να καθαριστούν με το αίμα του Χριστού που συγχωρεί τις αμαρτίες του, ώστε να μπορέσει να συμφιλιωθεί με τον Θεό. Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε να γίνει μια αποδεκτή προσφορά για αμαρτία. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Θεός με ανθρώπινη μορφή, που πρόσφερε το αναμάρτητο σώμα Του ως τη μόνη και τέλεια θυσία προσφοράς για την αμαρτία για όποιον θέτει την πίστη και την εμπιστοσύνη του στον Χριστό μέσω της υπακοής με το να ταφεί στο θάνατό Του, ανέστησε ένα νέο πνευματικό ον. Εκκλησία του Χριστού, και δόθηκε το Άγιο Πνεύμα ως δώρο. Τότε εκείνοι που είναι εν Χριστώ πρέπει να αυξηθούν και να ωριμάσουν στην ομοίωση του Θεού – αγάπη, πιστός, ειρήνη, έλεος, αλήθεια – μένοντας στον Λόγο του Χριστού και ζώντας σύμφωνα με το θέλημά Του.

People like Job often question what happens after physical death asking; *"If a man dies, shall he live again?"* (Job 14:14)

Before addressing *"If a man dies, shall he live again?"*, some definitions of words used in this study and a review of man's existence from the beginning is in order.

BODY – The visible and physical man – the flesh and blood part of man.

"Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature." (Genesis 2:7-8)

"Your hands fashioned and made me, and now you have destroyed me altogether. Remember that you have made me like clay; and will you return me to the dust?" (Job 10:8-9)

"For what happens to the sons of men also happens to animals; one thing befalls them: as one dies, so dies the other. Surely, they all have one breath; man has no advantage over animals, for all is vanity. All go to one place: all are from the dust, and all return to dust. Who knows the spirit of the sons of man, which goes upward ...?" (Ecclesiastes 3:19-21)

DEATH - The cessation of the functioning of the heart, lungs, brain, etc. of physical body.

In the account of the flood, it states *"Everything on the dry land in whose nostrils was the breath of life died."* (Genesis 7:22)

"The body without the spirit is dead." (James 2:26)

"And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him." (Hebrews 9:27-38)

Comment: Man's body was a lifeless form of dirt until God breathed into the body life and gave man a soul and a spirit.

ΑΝΏσοι εν Χριστώ παραμένουν πιστοί, ο προορισμός τους είναι η αιώνια ζωή με τον Θεό, τον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα και άλλους που έγιναν δίκαιοι με το αίμα του Χριστού. Ωστόσο, το πεπρωμένο των επαναστατημένων, άπιστων και αμετανόητων είναι ο αιώνιος θάνατος με τον Διάβολο.

Άνθρωποι όπως ο Job συχνά αναρωτιούνται τι συμβαίνει μετά τον φυσικό θάνατο. «Αν πεθάνει ένας άνθρωπος, θα ξαναζήσει;» (Ιώβ 14:14)

Πριν αναφερθούμε στο «Αν ένας άνθρωπος πεθάνει, θα ξαναζήσει;», πρέπει να οριστούν ορισμένοι ορισμοί των λέξεων που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη και μια ανασκόπηση της ύπαρξης του ανθρώπου από την αρχή.

ΣΩΜΑ– Ο ορατός και φυσικός άνθρωπος – η σάρκα και το αίμα μέρος του ανθρώπου.

«Τότε ο Κύριος ο Θεός σχημάτισε τον άνθρωπο από χώμα από τη γη και εμφύσησε στα ρουθούνια του πνοή ζωής, και ο άνθρωπος έγινε ζωντανό πλάσμα.»(Γένεση 2:7-8)

«Τα χέρια σου με έπλασαν και με έφτιαξαν, και τώρα με κατέστρεψες τελείως. Θυμήσου ότι με έκανες σαν πηλό. και θα με επιστρέψεις στη σκόνη;»(Ιώβ 10:8-9)

«Γιατί ό,τι συμβαίνει στους γιους των ανθρώπων συμβαίνει και στα ζώα. ένα πράγμα τους συμβαίνει: όπως πεθαίνει ο ένας, έτσι πεθαίνει και ο άλλος. Σίγουρα, όλοι έχουν μια ανάσα. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι των ζώων, γιατί όλα είναι μταιοδοξία. Όλα πάνε σε ένα μέρος: όλα είναι από τη σκόνη και όλα επιστρέφουν στη σκόνη. Ποιος ξέρει το πνεύμα των γιων του ανθρώπου, που ανεβαίνει...;»(Εκκλησιαστής 3:19-21)

ΘΑΝΑΤΟΣ- Η διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς, των πνευμόνων, του εγκεφάλου κ.λπ. του φυσικού σώματος.

Στην αφήγηση για τον κατακλυσμό, αναφέρει: «Ό,τι στην ξηρά, στα ρουθούνια της οποίας βρισκόταν η πνοή ζωής, πέθανε». (Γένεση 7:22)

«Το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό.»(Ιακώβου 2:26)

GRAVE – The grave is anywhere the dead physical body is left or put – ocean, wilderness, a tomb or anything that marks last remains.

HADES – Hades is from the Hebrew word *sheol* and the Greek words *aidos* or *hadou* meaning the abode of the souls of the physical dead – the not seen or unseen world of the eternal souls of those who are dead physically.

Comment: Some Bibles have erroneously translated *aidos* and *hadou* as "hell." But the word for Hell is *geénnee* – the place reserved for the Devil. This mistranslation has caused much confusion.

“There was a rich man who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side.” (Luke 16:19-23)

Comment: Hades has a paradise side for the righteous souls and a torment side for those who refuse to obey God, the rebellious, unfaithful and the wicked.

HELL – The Hebrew word *geénnee* originally meant the place where the idolatrous Jews burned their children alive as worship to the gods Moloch and Baal. After Babylonian Exile this valley became the city dump and a fire was kept constantly burning. It came to signify Hell, the everlasting place of the wicked, the opposite of heaven. [Easton's Bible Dictionary, PC Study Bible by Biblesoft]

SOUL – The Greek word *psuche* means man's eternal being, his conscience awareness given to man when God breathed life into him. This is often referred to as the heart or his inner being.

“Do not put out the Spirit's fire; do not treat prophecies with contempt. Test everything. Hold on to the good. Avoid every kind of evil. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it.” (1 Thessalonians 5:19-24)

«Και όπως είναι ορισμένο στον άνθρωπο να πεθάνει μια φορά, και μετά έρχεται η κρίση, έτσι και ο Χριστός, αφού προσφέρθηκε μια φορά για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον περίμενε ανυπόμονα».(Εβραίου 9:27-38)

Σχόλιο: Το σώμα του ανθρώπου ήταν μια άψυχη μορφή βρωμιάς μέχρι που ο Θεός εμφύσησε στο σώμα ζωή και έδωσε στον άνθρωπο ψυχή και πνεύμα.

ΤΑΦΟΣ -Ο τάφος βρίσκεται οπουδήποτε αφήνεται ή τοποθετείται το νεκρό φυσικό σώμα – ωκεανός, ερημιά, τάφος ή οτιδήποτε σημαδεύει τα τελευταία λείψανα.

ΑΔΗΣ –Ο Άδης προέρχεται από την εβραϊκή λέξη *sheol* και τις ελληνικές λέξεις *aidos* ή *hadou* που σημαίνει η κατοικία των ψυχών των φυσικών νεκρών - ο αόρατος ή αόρατος κόσμος των αιώνιων ψυχών εκείνων που είναι σωματικά νεκροί.

Σχόλιο: Μερικές Βίβλοι έχουν μεταφράσει λανθασμένα το *aidos* και το *hadou* ως «κόλαση». Αλλά η λέξη για την Κόλαση είναι *geénnee* – το μέρος που προορίζεται για τον Διάβολο. Αυτή η εσφαλμένη μετάφραση έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση.

«Υπήρχε ένας πλούσιος που ήταν ντυμένος με πορφύρα και εκλεκτό λινό και γιόρταζε πολυτελώς κάθε μέρα. Και στην πύλη του ήταν ξαπλωμένος ένας φτωχός, ονόματι Λάζαρος, καλυμμένος με πληγές, που ήθελε να τον ταιΐσουν με ό,τι έπεφτε από το τραπέζι του πλούσιου. Επιπλέον, ακόμη και τα σκυλιά ήρθαν και έγλειψαν τις πληγές του. Ο φτωχός πέθανε και τον έφεραν οι άγγελοι στο πλευρό του Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θάφτηκε, και στον Άδη, καθώς βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε τον Αβραάμ μακριά και τον Λάζαρο δίπλα του».(Λουκάς 16:19-23)

Σχόλιο: Ο Άδης έχει μια πλευρά παραδείσου για τις δίκαιες ψυχές και μια πλευρά βασανισμού για όσους αρνούνται να υπακούσουν στον Θεό, τους επαναστάτες, τους άπιστους και τους πονηρούς.

ΚΟΛΑΣΗ– Η εβραϊκή λέξη *geénnee* αρχικά σήμαινε το μέρος όπου οι ειδωλολάτρες Εβραίοι έκαιγαν ζωντανά τα παιδιά τους ως λατρεία στους θεούς Μολώχ και Βάαλ. Μετά τη Βαβυλωνιακή Εξορία, αυτή η κοιλιά έγινε η χωματερή της πόλης και μια φωτιά κρατούσε συνεχώς

Matthew records Jesus stating “Don't be afraid of those who want to kill your body; they cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy your soul and body in hell (*geénnee* not the Greek word *hadou* Hades).” (Matthew 10:28)

SPIRIT – The Hebrew word *neshamah* and Greek word *pneuma* refer to man's spirit God created in him which returns to God upon man's death. “The dust (body) returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it.” (Ecclesiastes 12:7)

To the Christians in Rome Paul wrote “The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.” ... “The Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will.” (Romans 8:16; 26-27)

Comment: “The Spirit” when ascribed to God is generally translated as Spirit of God, Spirit of Christ, Holy Spirit or just Spirit.

Comment: The Aramaic word *ruwach* translated “spirit”, refers to life breathing animals including man.



Chapter 2

Time While Christ Was on Earth

“An angel of the Lord appeared to him [Joseph] in a dream, saying, ‘Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call

αναμμένη. Ήρθε να σημαίνει την Κόλαση, τον αιώνιο τόπο των κακών, το αντίθετο του παραδείσου. [Easton's Bible Dictionary, PC Study Bible από την Biblesoft]

ΨΥΧΗ– Η ελληνική λέξη *psuche* σημαίνει την αιώνια ύπαρξη του ανθρώπου, την επίγνωση της συνείδησής του που δόθηκε στον άνθρωπο όταν ο Θεός του έδωσε ζωή. Αυτό αναφέρεται συχνά ως η καρδιά ή η εσωτερική του ύπαρξη.

«Μη σβήνετε τη φωτιά του Πνεύματος. μη αντιμετωπίζετε τις προφητείες με περιφρόνηση. Δοκιμάστε τα πάντα. Κράτα το καλό. Αποφύγετε κάθε είδους κακό. Είθε ο ίδιος ο Θεός, ο Θεός της ειρήνης, να σας αγιάσει διαμέσου και διαμέσου. Μπορεί να σαρολόκληρο το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα να μείνουμε άμεμπτοι κατά την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σε καλεί είναι πιστός και θα το κάνει.» (1 Θεσσαλονικείς 5:19-24)

Ο Ματθαίος καταγράφει τον Ιησού λέγοντας «Μη φοβάσαι αυτούς που θέλουν να σκοτώσουν το σώμα σου. Δεν μπορούν να αγγίξουν την ψυχή σου. Να φοβάσαι μόνο τον Θεό, που μπορεί να καταστρέψει την ψυχή και το σώμα σου στην κόλαση (*geénnee* όχι η ελληνική λέξη *hadou* Hades). (Ματθαίος 10:28)

ΠΝΕΥΜΑ –Η εβραϊκή λέξη *neshamah* και η ελληνική λέξη *pneuma* αναφέρονται στο πνεύμα του ανθρώπου που ο Θεός δημιούργησε μέσα του και επιστρέφει στον Θεό μετά το θάνατο του ανθρώπου. «Η σκόνη (σώμα) επιστρέφει στη γη από την οποία προήλθε και το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό που το έδωσε». (Εκκλησιαστής 12:7)

Στους Χριστιανούς της Ρώμης ο Παύλος έγραψε: «Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία με το πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού». ... «Το Πνεύμα μας βοηθά στην αδυναμία μας. Δεν ξέρουμε για τι πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα μεσολαβεί για εμάς με στεναγμούς που οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν. Και αυτός που ερευνά τις καρδιές μας γνωρίζει το νου του Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους αγίους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». (Ρωμαίους 8:16· 26-27)

Σχόλιο: «Το Πνεύμα» όταν αποδίδεται στον Θεό μεταφράζεται γενικά ως Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Χριστού, Άγιο Πνεύμα ή απλώς Πνεύμα.

Σχόλιο: Η αραμαϊκή λέξη *ruwach* που μεταφράζεται «πνεύμα», αναφέρεται σε ζώα που αναπνέουν ζωή,

his name Jesus, for he will save His people from their sins.” (Matthew 1:21-22)

Comment: Jesus saves “His people” NOT ALL people.

The apostle John wrote “The next day he (John, the baptizer) saw Jesus coming toward him, and said, ‘Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.’” (John 1:29)

“Thus, it is written, that the Christ should suffer death (by crucifixion) and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations (Jews and Gentile), beginning from Jerusalem.” (Luke 24:46-47)

Comment: Some people claim at death all people will go to Heaven. If this were true then proclaiming “repentance and forgiveness” of sins is not necessary.

Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” (John 14:6-7)

“In him (Christ) we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace.” (Ephesians 1:7)

Shortly before His crucifixion Jesus told His disciples: “I left the Father and came into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father.” (John 16:28)

Comment: But first Jesus must complete the purpose for which He descended from Heaven. The Lamb of God must offer Himself to God as the atoning sacrifice as He bore man's sins in His body while on the cross.” (2 Peter 2:24)

He himself (Christ) bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed. (1 Peter 2:24)

Jesus told the thief being crucified with Him “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.” (Luke 23:43)

συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.



Κεφάλαιο 2

Χρόνος Ενώ ο Χριστός ήταν στη Γη

«Ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε σε αυτόν [Ιωσήφ] σε όνειρο, λέγοντας: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη φοβάσαι να πάρεις τη Μαρία για γυναίκα σου, γιατί αυτό που κυοφορείται σε αυτήν είναι από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή θα γεννήσει ένα γιο, και θα του ονομάσετε Ιησού, γιατί θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους» (Ματθαίος 1:21-22).

Σχόλιο: Ο Ιησούς σώζει τον «λαό Του» ΟΧΙ ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους.

Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε: «Την επόμενη μέρα (ο Ιωάννης, ο βαφτιστής) είδε τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και είπε: «Ιδού, ο αμνός του Θεού, που παίρνει την αμαρτία του κόσμου» (Ιωάννης 1:29).

«Έτσι, είναι γραμμένο, ότι ο Χριστός πρέπει να υποστεί θάνατο(με σταύρωση) και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί από τους νεκρούς, και να κηρυχτεί η μετάνοια και η άφεση των αμαρτιών στο όνομά του σε όλα τα έθνη (Εβραίους και Εθνικούς), ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ». (Λουκάς 24:46-47)

Σχόλιο: Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι όταν πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι θα πάνε στον Παράδεισο. Εάν αυτό ίσχυε, τότε δεν είναι απαραίτητο να διακηρύξουμε «μετάνοια και συγχώρεση» των αμαρτιών.

At the ninth hour just short of dying Jesus felt forsaken by God crying out *“My God, my God, why have you forsaken me?”* (Matthew 27:26)

Christ's Spirit then *“went and proclaimed* (Greek word *kerusso* – meaning herald, proclaim, preach) *to the spirits in prison, because they formerly did not obey.”* (1Peter 3:19-20)

Comment: The Bible is silent regarding the content of His proclamation. Jesus could have proclaimed to those in Paradise your sins are now forgiven as the perfect atoning sacrifice has been made.

Something dramatically changed when Jesus ascended back to The Father. He moved Paradise and all the soul therein to Heaven. *“When he ascended up on high, he led a host of captives, and gave gifts to men.”* (Ephesians 4:8)

Comment: The “host of captives” righteous souls held in Paradise have been cleansed, forgiven, and taken up on high, heaven, with Jesus. The souls remained in the Torment side of Hades await the Day of Judgment.

Chapter 3

Time After Christ Returned to God

Jesus promised: *“I will build my (Christ’s) church and the gates of Hades will not prevail against it.”* (Matthew 16:18)

Comment: *“Christ’s Church”* is not a building, temple or sanctuary but a body of forgiven sinners made righteous by the blood of Christ.

Comment: The gates or entrance to Hades is death, Satan’s hold over man. Since the death will not prevail over Christ’s church, then those in in His kingdom who die after Christ's resurrection and ascension are not held captive in Hades.

Comment: The wicked remain in Hades, a prison housing the souls of the unforgiven until Christ returns.

Paul desired:

“To depart and be with Christ.” (Philippians 1:23)

Ο Ιησούς του είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». (Ιωάννης 14:6-7)

“Σε αυτόν(Χριστός) έχουμε τη λύτρωση μέσω του αίματος του, τη συγχώρηση των παραπτωμάτων μας, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του.” (Εφεσίους 1:7)

Λίγο πριν τη σταύρωση Του ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Άφησα τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω τον κόσμο και επιστρέφω στον Πατέρα». (Ιωάννης 16:28)

Σχόλιο: Αλλά πρώτα ο Ιησούς πρέπει να ολοκληρώσει τον σκοπό για τον οποίο κατέβηκε από τον Ουρανό. Ο Αμνός του Θεού πρέπει να προσφέρει τον εαυτό Του στον Θεό ως εξιλεωτική θυσία καθώς έφερε τις αμαρτίες του ανθρώπου στο σώμα Του ενώ βρισκόταν στο σταυρό.» (Β΄ Πέτρου 2:24).

Αυτός ο ίδιος(Ο Χριστός) σήκωσε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο δέντρο, για να πεθάνουμε για τις αμαρτίες και να ζήσουμε για δικαιοσύνη. από τις πληγές του θεραπεύτηκες. (1 Πέτρου 2:24)

Ο Ιησούς είπε στον κλέφτη που σταυρώθηκε μαζί Του: «Αλήθεια, σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». (Λουκάς 23:43)

Την ένατη ώρα λίγο πριν πεθάνει ο Ιησούς ένωσε να τον εγκατέλειψε ο Θεός φωνάζοντας «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;» (Ματθαίος 27:26)

Το Πνεύμα του Χριστού τότε «πήγε και διακήρυξε (ελληνική λέξη *kerusso* - σημαίνει αναγγέλλω, διακηρύττω, κηρύττω) στα πνεύματα που ήταν στη φυλακή, επειδή προηγουμένως δεν υπάκουαν». (1 Πέτρου 3:19-20)

Σχόλιο: Η Βίβλος σιωπά σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης Του. Ο Ιησούς θα μπορούσε να είχε διακηρύξει σε όσους βρίσκονται στον Παράδεισο οι αμαρτίες σας συγχωρούνται τώρα καθώς έγινε η τέλεια εξιλεωτική θυσία.

Κάτι άλλαξε δραματικά όταν ο Ιησούς ανέβηκε πίσω στον Πατέρα. Μετέφερε τον Παράδεισο και όλη την ψυχή που ήταν εκεί στον Παράδεισο. «Όταν ανέβηκε ψηλά,

“Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord.” (Corinthians 5:6-8)

“For God did not appoint us to suffer wrath (everlasting torment) but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that, whether we are awake (living) or asleep (dead), we (those in Christ) may live together with him. Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.” (1 Thessalonians 5:9-11)

Comment: All this agrees with the desire of Paul. His hope, upon dying, was not to go to Hades where Jesus is no longer to be found but go to Heaven, to be with Christ.

“When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained.” (Revelation 6:9)

“Another angel, who had a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense to offer, with the prayers of all the saints, on the golden altar before the throne.” (Revelation 8:3)

Comment: In the fifth seal of Revelation 6:9 John saw the souls of martyred Christians that were under the altar and that altar was in front of God's throne in heaven. So, the martyrs were not in Hades but in heaven.

“Jesus said to her, ‘I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?’” (John 11:25-26)

Comment: Jesus promised that those who live and believe, have faith and trust in Him, would never die. Even though their physical bodies quit working and must be discarded, their souls are eternal and go directly to the Paradise part of in Heaven to be with the Christ who declared, *“I am the way, the truth and the life.”* (John 14:6)

οδήγησε πλήθος αιχμαλώτων και έδωσε δώρα σε ανθρώπους». (Εφεσίους 4:8)

Σχόλιο: Οι δίκαιες ψυχές «των αιχμαλώτων» που κρατούνται στον Παράδεισο έχουν καθαριστεί, συγχωρηθεί και έχουν ανέλθει στα ψηλά, στον ουρανό, μαζί με τον Ιησού. Οι ψυχές που παρέμειναν στην πλευρά των βασανιστηρίων του Άδη περιμένουν την Ημέρα της Κρίσης.

κεφάλαιο 3

Ο χρόνος μετά την επιστροφή του Χριστού στον Θεό

Ο Ιησούς υποσχέθηκε: «Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου (του Χριστού) και οι πύλες του Άδη δεν θα την υπερισχύσουν». (Ματθαίος 16:18)

Σχόλιο: Η «Εκκλησία του Χριστού» δεν είναι κτίριο, ναός ή ιερό, αλλά ένα σώμα συγχωρημένων αμαρτωλών που έγιναν δίκαιοι με το αίμα του Χριστού.

Σχόλιο: Οι πύλες ή η είσοδος στον Άδη είναι ο θάνατος, η λαβή του Σατανά πάνω στον άνθρωπο. Εφόσον ο θάνατος δεν θα υπερισχύσει της εκκλησίας του Χριστού, τότε όσοι βρίσκονται στο βασιλείο Του που πεθαίνουν μετά την ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού δεν κρατούνται αιχμάλωτοι στον Άδη.

Σχόλιο: Οι κακοί παραμένουν στον Άδη, μια φυλακή που στεγάζει τις ψυχές των ασυγχώρητων μέχρι να επιστρέψει ο Χριστός.

Ο Παύλος ήθελε:

«Να φύγω και να είμαι με τον Χριστό». (Φιλιππησίους 1:23)

«Ως εκ τούτου, είμαστε πάντα σίγουροι και γνωρίζουμε ότι όσο θρισκόμαστε στο σπίτι στο σώμα, είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε με την πίστη, όχι με την όραση. Είμαστε σίγουροι, λέω, και θα προτιμούσαμε να είμαστε μακριά από το σώμα και στο σπίτι με τον Κύριο». (Κορινθίους 5:6-8)

«Διότι ο Θεός δεν μας όρισε να πάθουμε οργή(αιώνιο μαρτύριο) αλλά να λάβουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου

“We believe that Jesus died and rose again and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.” (1 Thessalonians 4:14)

Comment: The souls of Christians, when their physical bodies die, go to be with Jesus in Paradise in Heaven where they will remain until His return, the Second Coming. Since the souls of the saved are in heaven, then it makes sense they will be with Him when He returns.

“I know a man in Christ who fourteen years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body I do not know-God knows. And I know that this man-whether in the body or apart from the body I do not know, but God knows was caught up to paradise. He heard inexpressible things; things that man is not permitted to tell.” (2 Corinthians 12:2-4)

Comment: Paul was caught up in the Third Heaven, the celestial heaven, the abode of God and Paradise, where Christ instructed him, so, paradise was in Heaven not Hades, shortly after Christ ascension.

Comment: To the Jews the first heaven meant the atmosphere (aerial heavens), the second heaven meant outer space (sidereal heavens) and the “third heaven” was God's dwelling place

“When they heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. 'Look,' he said, 'I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God.' At this they covered their ears and, yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, 'Lord Jesus, receive my spirit.' Then he fell on his knees and cried out, 'Lord, do not hold this sin against them.' When he had said this, he fell asleep.” (Acts 7:54-60)

Their destiny after Christ's ascension

μας Ιησού Χριστού. Πέθανε για μας, για να ζήσουμε μαζί του, είτε είμαστε ξύπνιοι (ζωντανοί) είτε κοιμόμαστε (πεθαμένοι), εμείς (οι εν Χριστώ). Γι' αυτό ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, όπως ακριβώς κάνετε». (1 Θεσσαλονικείς 5:9-11)

Σχόλιο: Όλα αυτά συμφωνούν με την επιθυμία του Παύλου. Η ελπίδα του, όταν πέθαινε, δεν ήταν να πάει στον Άδη όπου δεν θα βρίσκεται πλέον ο Ιησούς, αλλά να πάει στον Παράδεισο, για να είναι με τον Χριστό.

«Όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που είχαν θανατωθεί εξαιτίας του λόγου του Θεού και της μαρτυρίας που είχαν διατηρήσει».(Αποκάλυψη 6:9)

«Ένας άλλος άγγελος, που είχε ένα χρυσό θυμιατήρι, ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο. Του δόθηκε πολύ θυμιαμα για να προσφέρει, με τις προσευχές όλων των αγίων, στο χρυσό θυσιαστήριο μπροστά στον θρόνο».(Αποκάλυψη 8:3)

Σχόλιο: Στην πέμπτη σφραγίδα της Αποκάλυψης 6:9 ο Ιωάννης είδε τις ψυχές των μαρτυρικών Χριστιανών που βρίσκονταν κάτω από το θυσιαστήριο και εκείνο το θυσιαστήριο ήταν μπροστά από τον θρόνο του Θεού στον ουρανό. Άρα, οι μάρτυρες δεν ήταν στον Άδη αλλά στον ουρανό.

«Ο Ιησούς της είπε: Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα θα ζήσει, ακόμα κι αν πεθάνει. και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό;»(Ιωάννης 11:25-26)

Σχόλιο: Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι όσοι ζουν και πιστεύουν, έχουν πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Παρόλο που τα φυσικά τους σώματα σταμάτησαν να λειτουργούν και πρέπει να απορριφθούν, οι ψυχές τους είναι αιώνιες και πηγαίνουν κατευθείαν στον Παράδεισο στον Παράδεισο για να είναι με τον Χριστό που δήλωσε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». (Ιωάννης 14:6)

«Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε και έτσι πιστεύουμε ότι ο Θεός θα φέρει μαζί του εκείνους που έχουν κοιμηθεί μέσα του».(1 Θεσσαλονικείς 4:14)

Obedient to God

Spirit returns to God

Body returns to dust

Soul goes to Paradise

In Heaven awaiting

2nd Coming.**Wicked and rebellious**

Spirit returns to God

Body returns to dust

Soul goes to Torment

in Hades awaiting judgment.

The most critical question, then, has to be "**What must I do to be saved eternally?**" He who finds the answer to that question will be faced with a serious choice to make.

Following Christ's Ascension and Before His Second Coming**Chapter 4****The Second Coming of Christ**

"After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. 'Men of Galilee,' they said, 'why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.'" (Act 1:9-11)

"To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father — to him be glory and power for ever and ever! Amen. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him;

Σχόλιο: Οι ψυχές των Χριστιανών, όταν πεθαίνουν τα φυσικά τους σώματα, πηγαίνουν να είναι με τον Ιησού στον Παράδεισο στον Παράδεισο όπου θα παραμείνουν μέχρι την επιστροφή Του, τη Δευτέρα Παρουσία. Εφόσον οι ψυχές των σωζόμενων βρίσκονται στον ουρανό, τότε είναι λογικό ότι θα είναι μαζί Του όταν Αυτός επιστρέψει.

«Γνωρίζω έναν εν Χριστώ άνθρωπο που πριν από δεκατέσσερα χρόνια πιάστηκε στον τρίτο ουρανό. Αν ήταν μέσα στο σώμα ή έξω από το σώμα δεν ξέρω - ο Θεός ξέρει. Και ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος - είτε στο σώμα είτε χωρίς το σώμα, δεν το ξέρω, αλλά ο Θεός ξέρει ότι πιάστηκε στον παράδεισο. Άκουσε ανέκφραστα πράγματα. πράγματα που ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να πει». (2 Κορινθίους 12:2-4)

Σχόλιο: Ο Παύλος πιάστηκε στον Τρίτο Ουρανό, τον ουράνιο ουρανό, την κατοικία του Θεού και τον Παράδεισο, όπου τον οδήγησε ο Χριστός, άρα, ο παράδεισος ήταν στον Παράδεισο και όχι στον Άδη, λίγο μετά την ανάληψη του Χριστού.

Σχόλιο: Για τους Εβραίους ο πρώτος ουρανός σήμαινε την ατμόσφαιρα (εναέριοι ουρανοί), ο δεύτερος ουρανός σήμαινε το εξωτερικό διάστημα (αστρικοί ουρανοί) και ο «τρίτος ουρανός» ήταν η κατοικία του Θεού

«Όταν το άκουσαν αυτό, εξαγριώθηκαν και έτριξαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, κοίταξε προς τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. «Κοίτα», είπε, «βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του Ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Σε αυτό κάλυψαν τα αυτιά τους και, φωνάζοντας με τη φωνή τους, όρμησαν όλοι πάνω του, τον έσυραν έξω από την πόλη και άρχισαν να τον λιθοβολούν. Εν τω μεταξύ, οι μάρτυρες έβαλαν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαούλ. Ενώ τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχήθηκε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Τότε έπεσε στα γόνατα και φώναξε: «Κύριε, μην τους κρατάς αυτή την αμαρτία». Όταν το είπε αυτό, τον πήρε ο ύπνος». (Πράξεις 7:54-60)

and all the peoples of the earth will mourn because of him. So, shall it be!" (Revelation 1:5-7)

"The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." (2 Peter 3:9)

"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." (Matt 11:28-30)

"In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also." (John 14:2-3)

"We who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord." (1Thessalonians 4:15-17)

"The sea gave up the dead that were in it, and Death and Hades gave up the dead that were in them, and all were judged according to their actions." (Revelation 20:13)

Comment: "Death" or the grave gave up the physical body that had been turned to dust being transformed. "The dead in Christ," the bodies of all the righteous, will be changed to immortal bodies to be with God while the bodies of all the rebellious and wicked will be changed to imperishable bodies to be with Satan.

Comment: "Hades" not Hell gave up the souls of the wicked for judgment has come.

Η μοίρα τους μετά την ανάληψη του Χριστού

Υπάκουος στον Θεό Κακοί και επαναστάτες

Το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό Το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό

Το σώμα επιστρέφει στη σκόνη Το σώμα επιστρέφει στη σκόνη

Ψυχή πηγαίνει στον Παράδεισο **Ψυχή** πηγαίνει στο Torment

Στον Παράδεισο σε αναμονή στον Άδη περιμένοντας την κρίση.

2η Παρουσία.

Το πιο κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, πρέπει να είναι "Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ αιώνια;" Αυτός που θα βρει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα βρεθεί

Following Christ's Ascension and Before His Second Coming



αντιμέτωπος με μια σοβαρή επιλογή.

Κεφάλαιο 4

Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού

«Αφού το είπε αυτό, σηκώθηκε μπροστά στα μάτια τους, και ένα σύννεφο τον έκρυψε από τα μάτια τους. Κοιτούσαν έντονα προς τον ουρανό καθώς πήγαινε, όταν ξαφνικά δύο άντρες ντυμένοι στα λευκά στάθηκαν δίπλα τους. «Άνδρες της Γαλιλαίας», είπαν, «γιατί στέκεστε εδώ και κοιτάζετε τον ουρανό; Αυτός ο ίδιος Ιησούς, που έχει ληφθεί από εσάς στον ουρανό, θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό».(Πράξη 1:9-11)

Comment: The Bible states that Christ will return but it provides no indication when His Second Coming will occur.

"I tell you this, brothers: flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold! I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written: 'Death is swallowed up in victory.'" (1 Corinthians 15:50-54)

"When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal away from the presence of the Lord and from the glory of his might." (2 Thessalonians 1:7-9)

"And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." (Revelation 20:12-15)

Comment: The result of physical death is the same for the wicked and the righteous. Their physical body goes to the grave and returns to earth's elements while their spirit returns to God who gave it, but not so for their soul. The souls of the righteous go to Paradise in Heaven with Christ. The souls of those whose names are not written in the "Book of Life" go to Torment in

«Σε αυτόν που μας αγαπά και μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και μας έκανε βασιλείο και ιερείς για να υπηρετούμε τον Θεό και Πατέρα του — σ' αυτόν δόξα και δύναμη στους αιώνες των αιώνων! Αμήν. Κοιτάξτε, έρχεται με τα σύννεφα, και κάθε μάτι θα τον δει, ακόμη και αυτοί που τον τρύπησαν. και όλοι οι λαοί της γης θα θρηνησουν γι' αυτόν. Λοιπόν, να είναι!»(Αποκάλυψη 1:5-7)

«Ο Κύριος δεν αργεί να τηρήσει την υπόσχεσή του, όπως κάποιος κατανοούν τη βραδύτητα. Είναι υπομονετικός μαζί σας, δεν θέλει να χαθεί κανένας, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια».(2 Πέτρου 3:9)

«Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και θα σας αναπαύσω. Πάρτε τον ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από εμένα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Γιατί ο ζυγός μου είναι εύκολος και το φορτίο μου ελαφρύ».(Ματθαίος 11:28-30)

«Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά δωμάτια. Αν δεν ήταν έτσι, θα σου έλεγα ότι πάω να σου ετοιμάσω ένα μέρος; Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ». (Ιωάννης 14:2-3)

«Εμείς που είμαστε ζωντανοί, που μείναμε μέχρι την έλευση του Κυρίου, δεν θα προηγηθούν εκείνων που κοιμήθηκαν. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κραυγή εντολής, με φωνή αραγγέλου και με τον ήχο της σάλπιγγας του Θεού. Και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Τότε εμείς που είμαστε ζωντανοί, που έχουμε απομείνει, θα αρπαχτούμε μαζί τους στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντα με τον Κύριο».(1 Θεσσαλονικείς 4:15-17)

«Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς που ήταν μέσα της, και ο Θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που ήταν μέσα τους, και όλοι κρίθηκαν σύμφωνα με τις πράξεις τους».(Αποκάλυψη 20:13)

Σχόλιο: Ο «θάνατος» ή ο τάφος παρέδωσε το φυσικό σώμα που είχε μετατραπεί σε σκόνη και

Hades awaiting the Second Coming of Christ and then the Judgment.

The Physical Body

"Remember also thy Creator ... before the silver cord is broken and the golden bowl is crushed, the pitcher by the well is shattered and the wheel at the cistern is crushed; then the dust will return to the earth as it was."

(Ecclesiastes 12:1; 6-7a)

"Our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. They are buried in weakness, but they will be raised in strength. They are buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For just as there are natural bodies, there are also spiritual bodies." (1 Corinthians 15:43-44)

"I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed— in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: "Death has been swallowed up in victory." (1 Corinthians 15:50-54)

"Don't be surprised at this; because the time is coming when all who are in the grave (the dead) will hear his (Christ's) voice and come out - those who have done good to a resurrection of life, and those who have done evil to a resurrection of judgment." (John 5:28-29)

The Soul

The souls of the living who are in Christ are growing into the likeness and nature of God, their Father - love, faithful, merciful, truthful and peaceful. The souls of the dead in Christ are in Heaven with Christ. Both are waiting the return of Christ and the Second Coming.

The souls of the living not in Christ are developing into the likeness of the Devil, their father - liars, murders, rebellious, God haters, lovers of self and the sexually immoral. The souls of the dead wicked and rebellious

μεταμορφώθηκε. «Οι νεκροί εν Χριστώ», τα σώματα όλων των δικαίων, θα μεταβληθούν σε αθάνατα σώματα για να είναι με τον Θεό, ενώ τα σώματα όλων των επαναστατημένων και πονηρών θα μεταβληθούν σε άφθαρτα σώματα για να είναι με τον Σατανά.

Σχόλιο: Ο «Άδης» όχι η Κόλαση παρέδωσε τις ψυχές των κακών για να έρθει η κρίση.

Σχόλιο: Η Βίβλος δηλώνει ότι ο Χριστός θα επιστρέψει αλλά δεν παρέχει καμία ένδειξη πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία Του.

«Σας το λέω, αδελφοί: σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, ούτε το φθαρτό κληρονομεί το άφθαρτο. Βλέπω! Σας λέω ένα μυστήριο. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλάξουμε, σε μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία τρομπέτα. Διότι η σάλπιγγα θα ηχήσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, και εμείς θα αλλάξουμε. Γιατί αυτό το φθαρτό σώμα πρέπει να ντυθεί το άφθαρτο, και αυτό το θνητό σώμα πρέπει να ντυθεί την αθανασία. Όταν το φθαρτό ντυθεί το άφθαρτο και ο θνητός την αθανασία, τότε θα συμβεί το ρητό που είναι γραμμένο: «Ο θάνατος καταπίνεται στη νίκη».(1 Κοινηθίου 15:50-54)

«Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους ισχυρούς αγγέλους του σε φλεγόμενη φωτιά, προκαλώντας εκδίκηση σε εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεό και σε εκείνους που δεν υπακούουν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού. Θα υποστούν την αιώνια τιμωρία μακριά από την παρουσία του Κυρίου και από τη δόξα της δύναμής του».(2 Θεσσαλονικείς 1:7-9)

«Και είδα νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο, και ανοίχτηκαν βιβλία. Τότε άνοιξε ένα άλλο βιβλίο, που είναι το βιβλίο της ζωής. Και οι νεκροί κρίθηκαν από όσα ήταν γραμμένα στα βιβλία, σύμφωνα με όσα είχαν κάνει. Και η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς που ήταν μέσα της, ο Θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που ήταν μέσα τους, και κρίθηκαν, ο καθένας από αυτούς, σύμφωνα με όσα είχαν κάνει. Τότε ο Θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς. Και αν το όνομα κάποιου δεν βρέθηκε γραμμένο

remain in the torment side of Hades awaiting the Second Coming of Christ and Judgment.

“And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell.” (Matthew 10:28)

Comment: “Hell” is from the Greek word *geénnee* meaning the abode of Satan not hades the Greek word *aidos (hadou)* – the abode of departed souls.

Comment: The soul stays with the imperishable body even in Hell.

“Moses said, ‘The Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people.’” (Acts 3:22-23)

“My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins.” (James 5:19-20)

Comment: The physical body and man's soul are not the same. The souls of the righteous dead whether in the grave, buried at sea or cremated went to Paradise (in Hades until Christ's ascension and now in Heaven). Whereas, the soul of the wicked go to Torment in Hades awaiting Judgment.

The Spirit

The Bible is silent regarding to what happens to man's spirit at Christ's Second Coming.

The writer of Ecclesiastes states that the body will decay and return to back to the earth from which it came and *“the spirit returns to God who gave it.”* (Ecclesiastes 12:6-7)

“The body without the spirit is dead.” (James 2:26)

“Jesus said ‘Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last.’” (Luke 23:46)

στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς». (Αποκάλυψη 20:12-15)

Σχόλιο: Το αποτέλεσμα του σωματικού θανάτου είναι το ίδιο για τους κακούς και τους δίκαιους. Το φυσικό τους σώμα πηγαίνει στον τάφο και επιστρέφει στα στοιχεία της γης, ενώ το πνεύμα τους επιστρέφει στον Θεό που το έδωσε, αλλά όχι για την ψυχή τους. Οι ψυχές των δικαίων πηγαίνουν στον Παράδεισο στον Παράδεισο με τον Χριστό. Οι ψυχές εκείνων των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο «Βιβλίο της Ζωής» πηγαίνουν στο Βασανισμό στον Άδη περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και μετά την Κρίση.

Το Φυσικό Σώμα

«Θυμήσου επίσης τον Δημιουργό σου... προτού σπάσει το ασημένιο κορδόνι και συνθλιβεί το χρυσό μπολ, θρυμματιστεί η στάμνα δίπλα στο πηγάδι και συντριβεί ο τροχός στη στέρνα. τότε η σκόνη θα επιστρέψει στη γη όπως ήταν».(Εκκλησιαστής 12:1· 6-7α)

«Τα σώματά μας είναι θαμμένα σε συντριβή, αλλά θα αναστηθούν με δόξα. Θάβονται με αδυναμία, αλλά θα αναστηθούν με δύναμη. Θάβονται ως φυσικά ανθρώπινα σώματα, αλλά θα αναστηθούν ως πνευματικά σώματα. Γιατί όπως υπάρχουν φυσικά σώματα, υπάρχουν και πνευματικά σώματα».(1 Κορινθίους 15:43-44)

«Σας δηλώνω, αδελφοί, ότι η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, ούτε το φθαρτό κληρονομεί το άφθαρτο. Ακούστε, σας λέω ένα μυστήριο: Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλάξουμε — αστραπιαία, εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία τρομπέτα. Διότι η σάλπιγγα θα ηχήσει, οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε. Γιατί το φθαρτό πρέπει να ντύνεται με το άφθαρτο και το θνητό με την αθανασία. Όταν το φθαρτό έχει ντυθεί με το άφθαρτο και το θνητό με την αθανασία, τότε θα γίνει πραγματικότητα το ρητό που είναι γραμμένο: «Ο θάνατος καταβροχθίστηκε στη νίκη».(1 Κορινθίους 15:50-54)

«Μην εκπλαγείτε με αυτό. γιατί έρχεται η ώρα που όλοι όσοι είναι στον τάφο(οι νεκροί) θα ακούσουν τη φωνή του (του Χριστού) και θα βγουν έξω - όσοι έκαναν καλό σε

At his stoning Stephen called on the Lord and said, *“Lord Jesus, receive my spirit! ... When he had said this, he fell asleep (died).”* (Acts 7:59; 60)

Comment: Studies of generations, cultures and races, including the isolated American Indians, African tribes and Aborigines of Australia, reveal that mankind has worshipped some object or being. One can only speculate if it is man's spirit, his soul or both that has this yearning to worship. That yearning or feeling is not sufficient for forgiveness. But those in Christ also have the Spirit of God given to them when God put them into Christ's Kingdom.

The Spirit of God Given to Those In Christ

“And Peter said to them, ‘Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.’” (Acts 2:38)

“And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him.” (Acts 5:32)

“Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?” (1 Corinthians 3:16)

“In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit.” (Ephesians 1:13)

“Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him.” (Romans 8:8-9)

“The Spirit helps us in our weakness; for we don't know how to pray the way we should. But the Spirit himself pleads on our behalf with groanings too deep for words; and the one who searches hearts knows exactly what the Spirit is thinking, because his pleadings for God's people accord with God's will.” (Romans 8:26-27)

“Follow the pattern of the sound words that you have heard from me, in the faith and love that are in Christ

ανάσταση ζωής και όσοι έκαναν κακό σε ανάσταση κρίσης». (Ιωάννης 5:28-29)

Η Ψυχή

Οι ψυχές των ζωντανών που είναι εν Χριστώ μεγαλώνουν στην ομοίωση και τη φύση του Θεού, του Πατέρα τους - αγάπη, πίστη, ελεήμων, αληθινή και ειρηνική. Οι ψυχές των νεκρών εν Χριστώ είναι στον Παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Και οι δύο περιμένουν την επιστροφή του Χριστού και τη Δευτέρα Παρουσία.

Οι ψυχές των ζωντανών που δεν είναι εν Χριστώ εξελίσσονται στην ομοίωση του Διαβόλου, του πατέρα τους - ψεύτες, φόνοι, επαναστάτες, μισητές του Θεού, λάτρεις του εαυτού και σεξουαλικά ανήθικους. Οι ψυχές των νεκρών πονηρών και επαναστατημένων παραμένουν στη βασανισμένη πλευρά του Άδη περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την Κρίση.

«Και μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβάσαι μάλλον αυτόν που μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση». (Ματθαίος 10:28)

Σχόλιο: «Η κόλαση» προέρχεται από την ελληνική λέξη γεέπνεε που σημαίνει η κατοικία του Σατανά και όχι ο άδης, η ελληνική λέξη aidos (hadou) – η κατοικία των ψυχών που αναχώρησαν.

Σχόλιο: Η ψυχή μένει με το άφθαρτο σώμα ακόμα και στην Κόλαση.

«Ο Μωυσής είπε: «Ο Κύριος ο Θεός θα αναστήσει για σένα έναν προφήτη σαν εμένα από τους αδελφούς σου. Θα τον ακούσεις σε ό,τι σου πει. Και κάθε ψυχή που δεν ακούει αυτόν τον προφήτη θα καταστραφεί από τον λαό». (Πράξεις 3:22-23)

«Αδελφοί μου, αν κάποιος από εσάς περιπλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον φέρει πίσω, ας γνωρίζει ότι όποιος επαναφέρει έναν αμαρτωλό από την περιπλάνησή του, θα σώσει την ψυχή του από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών». (Ιακώβου 5:19-20)

Σχόλιο: Το φυσικό σώμα και η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι το ίδιο. Οι ψυχές των δικαίων νεκρών είτε στον τάφο, είτε θαμμένοι στη θάλασσα είτε αποτεφρωμένες πήγαν στον Παράδεισο (στον Άδη

Jesus. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you.” (2 Timothy 1:13-14)

Comment: The Spirit of God is given by God to the obedient when they are raised a new spiritual being following his death to sin and burial by immersed (baptized) into Christ's death. The Spirit of God within man communicates with man's spirit feelings he is unable to verbalize in prayer.

What Occurs at Christ's Second Coming?

The dead in Christ

The Soul comes with Christ in the cloud.

The Body is transformed to be like Christ's glorious body, immortality, to meet Christ in cloud.

Those alive in Christ –the righteous.

The Soul meet Christ in the cloud.

The Body is transformed to be like Christ's glorious body, immortality to meet Christ in cloud.

The dead not in Christ – wicked and rebellious

The Spirit remains with God.



The Body is transformed into an indestructible body.
The Soul and body await judgment to be sent to everlasting death with the Devil and his angles.

Those alive not in Christ – wicked and rebellious await judgment

μέχρι την ανάληψη του Χριστού και τώρα στον Παράδεισο). Ενώ, η ψυχή των κακών πηγαίνει στο Βασανιστήριο στον Άδη περιμένοντας την Κρίση.

Το πνεύμα

Η Βίβλος σιωπά σχετικά με το τι συμβαίνει στο πνεύμα του ανθρώπου κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ο συγγραφέας του Εκκλησιαστή δηλώνει ότι το σώμα θα αποσυντεθεί και θα επιστρέψει στη γη από την οποία προήλθε και «το πνεύμα επιστρέφει στον Θεό που το έδωσε». (Εκκλησιαστής 12:6-7)

«Το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό». (Ιακώβου 2:26)

«Ο Ιησούς είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Όταν το είπε αυτό, άφησε την τελευταία του πνοή». (Λουκάς 23:46)

Κατά τον λιθοβολισμό του, ο Στέφανος κάλεσε τον Κύριο και είπε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου! ... Όταν το είπε αυτό, αποκοιμήθηκε (πέθανε)». (Πράξεις 7:59- 60)

Σχόλιο: Μελέτες γενεών, πολιτισμών και φυλών, συμπεριλαμβανομένων των απομονωμένων Αμερικανών Ινδιάνων, των αφρικανικών φυλών και των Αβορίγινων της Αυστραλίας, αποκαλύπτουν ότι η ανθρωπότητα έχει λατρέψει κάποιο αντικείμενο ή ον. Μπορεί κανείς μόνο να υποθέσει αν είναι το πνεύμα του ανθρώπου, η ψυχή του ή και τα δύο που έχει αυτή τη λαχτάρα να λατρεύει. Αυτή η λαχτάρα ή το συναίσθημα δεν αρκεί για τη συγχώρεση. Αλλά όσοι είναι εν Χριστώ έχουν επίσης το Πνεύμα του Θεού που τους δόθηκε όταν ο Θεός τους έβαλε στη Βασιλεία του Χριστού.

Το Πνεύμα του Θεού που δίνεται σε Εκείνους στον Χριστό

«Και ο Πέτρος τους είπε: Μετανοήστε και βαπτιστείτε ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη άφεση των αμαρτιών σας, και θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος». (Πράξεις 2:38)

«Και εμείς είμαστε μάρτυρες για αυτά, και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ο Θεός έδωσε σε εκείνους που τον υπακούουν». (Πράξεις 5:32)

The Spirit returns to God.
The Body is transformed into an indestructible body.
The Soul and body await judgment to be sent to everlasting death with the Devil and his angles.

Another Interpretation

There are several ideas from different theological perceptions based upon personal reasoning and interpretation or lack thereof. Many people, if not most, believe all souls go to Hades when they die and remain there until Christ's Second Coming. They believe Christ did not released the righteous held captive in the Paradise side of Hades or take them with Him when He ascended back to the Father.

At the Second Coming of Christ there will not be any righteous souls with Him. Their bodies of the righteous will be transformed to immortal bodies and their souls in Paradise of Hades will meet Christ in the Cloud. Then they stand before God to be ushered into Heaven to be with God, Christ and all the Heavenly Host.

The wicked and rebellious bodies will be transformed into indestructible bodies. Their transformed indestructible bodies with their souls in Torment of Hades will answer to God at the Judgment to receive things done in the flesh before being sent to Hell to be with The Devil and his angles.

Chapter 5

What Happens on the Day of Judgment?

"... it is appointed for man to die ONCE, and after that comes judgment" (Hebrews 9:27).

Comment: "Once to die" then the judgment, **no second chance or reincarnation.**

"And after six days Jesus took with him Peter and James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he (Jesus) was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with him." (Matthew 17:1-3)

«Δεν ξέρετε ότι είστε ο ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας;»(1 Κορινθίους 3:16)

«Σε αυτόν κι εσείς, όταν ακούσατε τον λόγο της αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, και πίστεψες σε αυτόν, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα της υποσχέσεως».(Εφεσίους 1:13)

«Εκείνοι που είναι κατά τη σάρκα δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Εσείς, όμως, δεν είστε κατά τη σάρκα αλλά στο Πνεύμα, αν στην πραγματικότητα το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν ανήκει σε αυτόν».(Ρωμαίους 8:8-9)

«Το Πνεύμα μας βοηθά στην αδυναμία μας. γιατί δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε όπως θα έπρεπε. Αλλά το ίδιο το Πνεύμα παρακαλεί για λογαριασμό μας με στεναγμούς πολύ βαθιά για λόγια. και αυτός που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ακριβώς τι σκέφτεται το Πνεύμα, επειδή οι ικεσίες του για τον λαό του Θεού συμφωνούν με το θέλημα του Θεού».(Ρωμαίους 8:26-27)

«Ακολουθήστε το πρότυπο των υγιών λέξεων που ακούσατε από εμένα, στην πίστη και την αγάπη που είναι στον Χριστό Ιησού. Με το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, φυλάξτε την καλή κατάθεση που σας εμπιστεύτηκαν».(2 Τιμόθεο 1:13-14)

Σχόλιο: Το Πνεύμα του Θεού δίνεται από τον Θεό στους υπάκουους όταν εγείρονται ένα νέο πνευματικόν μετά τον θάνατό του στην αμαρτία και την ταφή του με βυθισμένο (βαπτισμένο) στο θάνατο του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού μέσα στον άνθρωπο επικοινωνεί με τα πνευματικά συναισθήματα του ανθρώπου που δεν είναι σε θέση να εκφράσει λεκτικά στην προσευχή.

Τι συμβαίνει στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού;

Οι νεκροί εν Χριστώ

Η Ψυχή έρχεται με τον Χριστό στο σύννεφο.

Το Σώμα μεταμορφώνεται για να είναι σαν το ένδοξο σώμα του Χριστού, η αθανασία, για να συναντήσει τον Χριστό σε σύννεφα.

Όσοι ζουν εν Χριστώ— ο δίκαιος.

Η Ψυχή συναντά τον Χριστό στο σύννεφο.

Comment: So, Moses and Elijah were still in existence as only the flesh had died. They had their same identity as when in the physical body. Therefore, there could not be any reincarnation as their souls were still alive in the Hadean world because the atoning sacrifice required for forgiveness of sin had not been offered up to God.

“For all of us will stand before the judgment seat of God. For it is written, ‘As certainly as I live, declares the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will praise God.’ Consequently, each of us will give an account of himself to God.” (Romans 14:10-12)

“For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad.” (2 Corinthians 5:10)

“When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world’ ... ‘to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.’” (Matt 25:31-34 ... 42)

The Righteous

“For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord.” (1 Thessalonians 4:15-17)

The Wicked

“When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd

Το Σώμα μεταμορφώνεται για να είναι σαν το ένδοξο σώμα του Χριστού, η αθανασία για να συναντήσει τον Χριστό σε σύννεφα.
Οι νεκροί όχι εν Χριστώ— πονηρός και επαναστάτης
Το Πνεύμα παραμένει με τον Θεό.



Το Σώμα μεταμορφώνεται σε ένα άφθαρτο σώμα. Η Ψυχή και το σώμα περιμένουν την κρίση για να σταλούν στον αιώνιο θάνατο με τον Διάβολο και τις γωνίες του.

Όσοι ζουν όχι εν Χριστώ— οι πονηροί και οι επαναστάτες περιμένουν την κρίση

Το Πνεύμα επιστρέφει στον Θεό.

Το Σώμα μεταμορφώνεται σε ένα άφθαρτο σώμα. Η Ψυχή και το σώμα περιμένουν την κρίση για να σταλούν στον αιώνιο θάνατο με τον Διάβολο και τις γωνίες του.

Άλλη Ερμηνεία

Υπάρχουν πολλές ιδέες από διαφορετικές θεολογικές αντιλήψεις που βασίζονται σε προσωπικό συλλογισμό και ερμηνεία ή έλλειψη αυτών. Πολλοί άνθρωποι, αν όχι οι περισσότεροι, πιστεύουν ότι όλες οι ψυχές πηγαίνουν στον Άδη όταν πεθάνουν και παραμένουν εκεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν απελευθέρωσε τους δίκαιους που κρατούνταν

separates the sheep from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. ...

"Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.'" (Matthew 25:31-33 ... 41)

"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars — their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death." (Revelation 21:8)

The authors' opinion

The righteous souls and their immortal bodies will be reunited to live eternally with God in Heaven. Not so for the rebellious and wicked for God's Word will separate their soul and spirit. God's Spirit will return to Him. Their soul and imperishable body will be cast into everlasting torment, Hell, with Satan and his angles. *"For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart."* (Hebrews 4:12-13)

Are you living for eternal life or everlasting death? It will either be in Heaven with God or in Hell with the Devil and His angels.

Chapter 6

Eternal Life

People who believe there is an eternal life and an eternal death attempt to follow some interpretation of God's principles, precepts, and commands.

God requires a person to be "In Christ" to be acceptable.

"Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new." (2 Corinthians 5:17)

Comment: The lifestyle of these people will include:

1. Loving, honoring, glorifying, praising and worshiping God as He has directed in His Word.
2. Desiring the best for everyone, even their enemies.
3. Providing for needs of widows, orphans and especially Christians.

αιχμάλωτοι στην παραδεισένια πλευρά του Άδη ούτε τους πήρε μαζί Του όταν ανέβηκε πίσω στον Πατέρα.

Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν θα υπάρχουν δίκαιες ψυχές μαζί Του. Τα σώματά τους των δικαίων θα μετατραπούν σε αθάνατα σώματα και οι ψυχές τους στον Παράδεισο του Άδη θα συναντήσουν τον Χριστό στο Σύννεφο. Στη συνέχεια στέκονται ενώπιον του Θεού για να οδηγηθούν στον Παράδεισο για να είναι με τον Θεό, τον Χριστό και όλη την Ουράνια Στρατιά.

Τα πονηρά και επαναστατικά σώματα θα μεταμορφωθούν σε σώματα άφθαρτα. Τα μεταμορφωμένα άφθαρτα σώματά τους με τις ψυχές τους στο Βασανιστήριο του Άδη θα απαντήσουν στον Θεό κατά την Κρίση για να λάβουν πράγματα που έγιναν κατά τη σάρκα προτού σταλούν στην Κόλαση για να είναι με τον Διάβολο και τις γωνίες του.

Κεφάλαιο 5

Τι συμβαίνει την ημέρα της κρίσης;

«... ορίζεται στον άνθρωπο να πεθάνει ΜΙΑ ΦΟΡΑ, και μετά έρχεται η κρίση» (Εβραίου 9:27).

Σχόλιο: «Μια φορά να πεθάνεις» τότε η κρίση, καμία δεύτερη ευκαιρία ή μετενσάρκωση.

«Και μετά από έξι μέρες ο Ιησούς πήρε μαζί του τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους οδήγησε μόνοι τους σε ένα ψηλό βουνό. Και αυτός(Ο Ιησούς) μεταμορφώθηκε μπροστά τους, και το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο, και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν φως. Και ιδού, εμφανίστηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, να συνομιλούν μαζί του». (Ματθαίος 17:1-3)

Σχόλιο: Έτσι, ο Μωυσής και ο Ηλίας εξακολουθούσαν να υπάρχουν καθώς μόνο η σάρκα είχε πεθάνει. Είχαν την ίδια ταυτότητά τους όπως όταν βρίσκονταν στο φυσικό σώμα. Επομένως, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία μετενσάρκωση καθώς οι ψυχές τους ήταν ακόμα ζωντανές στον κόσμο του Άδη, επειδή η εξιλεωτική θυσία που απαιτείται για τη συγχώρεση της αμαρτίας δεν είχε προσφερθεί στον Θεό.

Since it is *“In Him (Christ) we have redemption, the forgiveness of our sins,”* (Ephesians 1:7) then our primary concern should be learning how Christ desires us to live and then live accordingly. Christ’s commands and teachings are to be found in His Word, the Bible.

“On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. ‘Teacher,’ he asked, ‘what must I do to inherit eternal life?’ ‘What is written in the Law?’ he replied. ‘How do you read it?’ He answered: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.’ ‘You have answered correctly,’ Jesus replied. ‘Do this and you will live.’ But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, ‘And who is my neighbor?’” (Luke 10:25-29)

After relating the parable known as “the Parable of the Good Samaritan,” Jesus asked which of the three – the Levite, priest or the Samaritan – was the injured man’s neighbor. *“The expert in the law replied, ‘The one who had mercy on him.’ Jesus told him ‘Go and do likewise.’”* (Luke 10:37)

We are also told to *“Be imitators of God, therefore, as dearly loved children and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God”* (Ephesians 5:1-2) and *“If you love me, you will obey what I command.”* (John 14:15)

There are many **instructions those In Christ** must follow to become imitators of God thus living in the AFTER-LIFE with God.

“Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world - the cravings of sinful man, the lust of his eyes and the boasting of what he has and does comes not from the Father but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever.” (1 John 2:15-17)

“This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. This is love for God: to obey his commands. And his commands are not burdensome.” (1 John 5:2-3)

«Γιατί όλοι μας θα σταθούμε ενώπιον της δικαστικής έδρας του Θεού. Διότι είναι γραμμένο: «Όσο ασφαλώς ζω, λέει ο Κύριος, κάθε γόνατο θα προσκυνήσει σε μένα, και κάθε γλώσσα θα δοξάζει τον Θεό». Κατά συνέπεια, ο καθένας από εμάς θα δώσει λογαριασμό για τον εαυτό του στον Θεό».(Ρωμαίους 14:10-12)

«Διότι πρέπει όλοι να παρουσιαστούμε ενώπιον της δικαστικής έδρας του Χριστού, για να λάβει ο καθένας ό,τι του αναλογεί για τα πράγματα που γίνονται όσο είναι στο σώμα, είτε είναι καλά είτε κακά.»(2 Κορινθίους 5:10)

«Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, θα καθίσει στον θρόνο του με δόξα ουράνια. Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, και θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλον, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Τότε ο Βασιλιάς θα πει σε εκείνους στα δεξιά του: «Ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου. πάρτε την κληρονομιά σας, τη βασιλεία που ετοιμάστηκε για εσάς από τη δημιουργία του κόσμου»... «σε όσους βρίσκονται στα αριστερά του, «Φύγετε από μένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που είναι προετοιμασμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του».(Ματθαίος 25:31-34 ... 42)

Οι Δίκαιοι

«Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κραυγή εντολής, με φωνή αρχαγγέλου και με τον ήχο της σάλπιγγας του Θεού. Και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Τότε εμείς που είμαστε ζωντανοί, που έχουμε απομείνει, θα αρπαχτούμε μαζί τους στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντα με τον Κύριο.»(1 Θεσσαλονικείς 4:15-17)

Οι κακοί

«Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον ένδοξο θρόνο του. Μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη, και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ τους, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα τοποθετήσει τα πρόβατα στα δεξιά του, αλλά τα κατσίκια στα αριστερά. ... «Τότε θα πει σε όσους βρίσκονται στα αριστερά του: Φύγετε από μένα,

“This is the message we have heard from him and declare to you: God is light in him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.” (1 John 1:5-7)

Comment: God is Light – all things good, things done in the open – love, truth, mercy, kindness, faithfulness.

Comment: Devil is Darkness – all thing evil, things done in secrete – hate, envy, false, vengeance, selfishness.

“We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ.” (1 John 1:3)

“If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word has no place in our lives.” (1 John 1:8-10)

“Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.” (1 John 4:1-3)

Comment: “Antichrists” are those who deny that Jesus of Nazareth was God in human body of flesh and blood.

“Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the Head, that is, Christ. From him the whole body, joined and held together

καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που είναι προετοιμασμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του».(Ματθαίος 25:31-33 ... 41)

«Αλλά οι δειλοί, οι άπιστοι, οι άθλιοι, οι δολοφόνοι, οι σεξουαλικά ανήθικοι, όσοι ασκούν τις μαγικές τέχνες, οι ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες - η θέση τους θα είναι στην πύρινη λίμνη του φλεγόμενου θείου. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος».(Αποκάλυψη 21:8)

Η γνώμη των συγγραφέων

Οι δίκαιες ψυχές και τα αθάνατα σώματά τους θα επανενωθούν για να ζήσουν αιώνια με τον Θεό στον Παράδεισο. Όχι για τους επαναστάτες και τους πονηρούς γιατί ο Λόγος του Θεού θα χωρίσει την ψυχή και το πνεύμα τους. Το Πνεύμα του Θεού θα επιστρέψει σε Αυτόν. Η ψυχή τους και το άφθαρτο σώμα τους θα ριχτούν στο αιώνιο μαρτύριο, στην Κόλαση, με τον Σατανά και τις γωνίες του. «Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Πιο αιχμηρό από οποιοδήποτε δίκικοπο μαχαίρι, διεισδύει ακόμη και στο διαχωρισμό ψυχής και πνεύματος, αρθρώσεων και μυελού. κρίνει τις σκέψεις και τις στάσεις της καρδιάς». (Εβραίους 4:12-13)

Ζείτε για την αιώνια ζωή ή τον αιώνιο θάνατο;Θα είναι είτε στον Παράδεισο με τον Θεό είτε στην Κόλαση με τον Διάβολο και τους αγγέλους Του.

Κεφάλαιο 6

Αιώνια ζωή

Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι υπάρχει μια αιώνια ζωή και ένας αιώνιος θάνατος προσπαθούν να ακολουθήσουν κάποια ερμηνεία των αρχών, των εντολών και των εντολών του Θεού.

Ο Θεός απαιτεί από ένα άτομο να είναι «εν Χριστώ» για να είναι αποδεκτό. «Επομένως, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέα δημιουργία. παλιά πράγματα έχουν πεθάνει. ιδού, όλα τα πράγματα έχουν γίνει καινούργια». (2 Κορινθίους 5:17)

Σχόλιο: Ο τρόπος ζωής αυτών των ανθρώπων θα περιλαμβάνει:

1. Να αγαπάτε, να τιμάτε, να δοξάζετε, να δοξάζετε και να λατρεύετε τον Θεό όπως Αυτός έχει κατευθύνει στον Λόγο Του.

by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. So, I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, with a continual lust for more.” (Ephesians 4:14-19)

“Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another. Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.” (Colossians 3:12-17)

Comment: “Word or deed” are things spoken or things done. They can be either peace and love or strife and hatred.

*“For this very reason, make every effort to add to your faith **goodness**; and to **goodness, knowledge**; and to **knowledge, self-control**; and to **self-control, perseverance**; and to **perseverance, godliness**, and to **godliness, brotherly kindness**; and to **brotherly kindness, love**. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ.” (2 Peter 1:5-8)*

“In the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires.” These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt; snatch others from the fire and save them; to

2. Να επιθυμούν το καλύτερο για όλους, ακόμα και τους εχθρούς τους.

3. Μέριμνα για ανάγκες χηρών, ορφανών και ιδιαίτερα Χριστιανών.

Εφόσον είναι «σε Αυτόν (στον Χριστό) έχουμε τη λύτρωση, τη άφεση των αμαρτιών μας» (Εφεσίου 1:7), τότε το κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι να μάθουμε πώς ο Χριστός επιθυμεί να ζήσουμε και μετά να ζήσουμε ανάλογα. Οι εντολές και οι διδασκαλίες του Χριστού βρίσκονται στον Λόγο Του, τη Βίβλο.

«Μια φορά ένας ειδικός στον νόμο σηκώθηκε για να δοκιμάσει τον Ιησού. «Δάσκαλε», ρώτησε, «τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;» «Τι γράφει ο Νόμος;» απάντησε. «Πώς το διαβάζεις;» Εκείνος απάντησε: «Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη τη δύναμή σου και με όλο το μυαλό σου». και, «Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Απάντησες σωστά», απάντησε ο Ιησούς. «Κάνε αυτό και θα ζήσεις». Αλλά ήθελε να δικαιολογηθεί, γι' αυτό ρώτησε τον Ιησού: «Και ποιος είναι ο γείτονάς μου;»». (Λουκάς 10:25-29)

Αφού διηγήθηκε την παραβολή που είναι γνωστή ως «η Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη», ο Ιησούς ρώτησε ποιος από τους τρεις – ο Λευίτης, ο ιερέας ή ο Σαμαρείτης – ήταν ο γείτονας του τραυματία. «Ο ειδικός του νόμου απάντησε: «Αυτός που τον ελέησε». Ο Ιησούς του είπε «Πήγαινε και κάνε το ίδιο»» (Λουκάς 10:37).

Μας λένε επίσης να «μιμηθείτε τον Θεό, λοιπόν, ως αγαπημένα παιδιά και ζήστε μια ζωή με αγάπη, όπως ο Χριστός μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για εμάς ως ευωδιαστή προσφορά και θυσία στον Θεό» (Εφεσίου 5:1- 2) και

«Αν με αγαπάς, θα υπακούς σε αυτό που διατάζω». (Ιωάννης 14:15)

Υπάρχουν πολλές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν αυτές εν Χριστώ για να γίνουμε μιμητές του Θεού ζώντας έτσι στη META-ΖΩΗ με τον Θεό.

«Μην αγαπάς τον κόσμο ούτε τίποτα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα του. Για τα πάντα στον κόσμο - οι πόθοι του

others show mercy, mixed with fear-hating even the clothing stained by corrupted flesh.” (Jude 18-23)

Comment: It is clear from the above that those in Christ must grow. Therefore, the critical question is “How do I grow in order that my life reflects God?” I can become more like God by continually reflecting a clearer likeness of His essence and nature – of love, kindness, mercy, truth and justice as I grow older.

Chapter 7

Everlasting Death

Those who believe in **neither** an AFTER-LIFE nor an AFTER-DEATH or believe everyone will live eternally with God live by the philosophy of:

1. Eat, drink and be merry for tomorrow you may die.
2. What is mine is mine. What is yours I will take if I want it.
3. Whoever acquires the most things in life wins.
4. I fear no one, God nor man. I AM the one with the power.

Consequently, they follow the actions of Adam and Eve, Cain, Esau and Judas by yielding to their desires and doing what they want to do rather than what God desires. God said to them in Genesis 2:16-17 *“Of every tree of the garden you may freely eat; but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.”* But in Genesis 3:4-6, 13 we read *“Then the serpent said to the woman, ‘You will **not** surely die. For God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.’ So, when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate.”* ... *“And the LORD God said to the woman, ‘What is this you have done?’”*

Comment: Adam and Eve believed a lie. Esau yielded to their desires, while Judas, a covetous person, wanting money so bad he chose everlasting death by betraying Jesus and steal from his “friends.”

αμαρτωλού ανθρώπου, ο πόθος των ματιών του και η καύχηση για όσα έχει και κάνει δεν προέρχεται από τον Πατέρα αλλά από τον κόσμο. Ο κόσμος και οι επιθυμίες του περνούν, αλλά ο άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού ζει για πάντα». (1 Ιωάννη 2:15-17)

«Έτσι ξέρουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού: αγαπώντας τον Θεό και εκτελώντας τις εντολές του. Αυτή είναι η αγάπη για τον Θεό: να υπακούς στις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι επαχθείς». (1 Ιωάννη 5:2-3)

«Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από αυτόν και σας διακηρύσσουμε: Ο Θεός είναι φως μέσα του, δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Αν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του αλλά περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν ζούμε με την αλήθεια. Αλλά αν περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, και το αίμα του Ιησού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». (1 Ιωάννη 1:5-7)

Σχόλιο: Ο Θεός είναι Φως – όλα τα πράγματα είναι καλά, τα πράγματα γίνονται ανοιχτά – αγάπη, αλήθεια, έλεος, καλοσύνη, πίστη.

Σχόλιο: Ο διάβολος είναι το σκοτάδι – όλα τα κακά, τα πράγματα που γίνονται κρυφά – μίσος, φθόνος, ψέμα, εκδίκηση, εγωισμός.

«Σας διακηρύσσουμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε, για να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία μας είναι με τον Πατέρα και με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό». (1 Ιωάννη 1:3)

«Αν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε χωρίς αμαρτία, εξαπατάμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Αν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος και θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας εξαγνίσει από κάθε αδικία. Αν ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, τον κάνουμε να είναι ψεύτης και ο λόγος του δεν έχει θέση στη ζωή μας». (1 Ιωάννη 1:8-10)

«Αγαπητοί φίλοι, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα για να δείτε αν είναι από τον Θεό, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Έτσι μπορείτε να αναγνωρίσετε το Πνεύμα του Θεού: Κάθε πνεύμα που αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει

James put it this way in James 1:12-15 *“Blessed is the man who endures temptation; for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Let no one say when he is tempted, ‘I am tempted by God’; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings forth death.”*

Therefore, by the disobedience of Adam and Eve, yielding to their desires, death entered the world – the result of sin. *“Therefore, just as through one-man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned.”* (Romans 5:12)

Comment: God said, “you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die.” (Gen 2:17) Therefore, it was disobedience to God, sin, that death was spread to all men – NOT sin.

But there is hope *“For just as you presented your members as slaves of uncleanness, and of lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. For the wages of sin is death.”* (Romans 6:19-23)

The following are several references to things God considers sin, lawlessness, rebellion and disobedience. Those who practice such live for the AFTER-DEATH.

Genesis 6:5-6 – *“And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.”*

Genesis 13:13 – *“But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.”*

στη σάρκα είναι από τον Θεό, αλλά κάθε πνεύμα που δεν αναγνωρίζει τον Ιησού δεν είναι από τον Θεό. Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται και ακόμη και τώρα είναι ήδη στον κόσμο». (1 Ιωάννη 4:1-3)

Σχόλιο: «Αντίχριστοι» είναι αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν Θεός με ανθρώπινο σώμα από σάρκα και αίμα.

«Τότε δεν θα είμαστε πια νήπια, που θα μας πετάνε πέρα δώθε τα κύματα, και θα φυσούν εδώ κι εκεί από κάθε άνεμο διδασκαλίας και από την πονηριά και την πανουργία των ανθρώπων στις δόλιες μεθοδεύσεις τους. Αντίθετα, λέγοντας την αλήθεια με αγάπη, σε όλα θα μεγαλώσουμε σε αυτόν που είναι η Κεφαλή, δηλαδή ο Χριστός. Από αυτόν ολόκληρο το σώμα, ενωμένο και συγκρατημένο από κάθε υποστηρικτικό σύνδεσμο, μεγαλώνει και χτίζεται στην αγάπη, καθώς κάθε μέρος κάνει τη δουλειά του. Σας το λέω, λοιπόν, και επιμένω σε αυτό εν Κυρίω, ότι δεν πρέπει πλέον να ζείτε όπως οι Εθνικοί, στη ματαιότητα της σκέψης τους. Είναι σκοτεινιασμένοι στην κατανόησή τους και χωρίζονται από τη ζωή του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που υπάρχει μέσα τους λόγω της σκλήρυνσης της καρδιάς τους. Έχοντας χάσει κάθε ευαισθησία, έχουν παραδοθεί στον αισθησιασμό για να επιδοθούν σε κάθε είδους ακαθαρσία, (Εφεσίους 4:14-19)

«Γι’ αυτό, ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπητοί, ντυθείτε με συμπόνια, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και υπομονή. Να αντέχετε ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ό,τι παράπονο έχετε ο ένας εναντίον του άλλου. Συγχώρεσε όπως σε συγχώρεσε ο Κύριος. Πάνω από όλα αυτά βάλτε αγάπη, που ενώνει τα πάντα σε τέλεια αρμονία. Ας κυριαρχήσει στις καρδιές σας η ειρήνη του Χριστού, αφού ως μέλη ενός σώματος κληθήκατε σε ειρήνη. Και να είστε ευγνώμονες. Αφήστε τον λόγο του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια καθώς διδάσκετε και νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Ό,τι κι αν κάνετε, είτε με λόγια είτε με έργα, κάντε το όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας τον Θεό Πατέρα μέσω Αυτού». (Κολοσσαείς 3:12-17)

Σχόλιο: «Λόγος ή πράξη» είναι πράγματα που λέγονται ή γίνονται. Μπορεί να είναι είτε ειρήνη και αγάπη είτε διαμάχη και μίσος.

Genesis 19:4-5 – “They called to Lot, “Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them.”

Comment: The desire for unnatural sex – sex with the same gender.

Ephesians 5:5 – “For of this you can be sure: No immoral, impure or greedy person – such a man is an idolater-has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.”

Hebrews 10:26-31 – “For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment, and fiery indignation which will devour the adversaries. Anyone who has rejected Moses’ law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Of how much worse punishment, do you suppose, will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? For we know Him who said, ‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord. And again, ‘The LORD will judge His people.’ It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.”

James 1:19-21 – “So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath; for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.”

2 Peter 2:4-11 – “For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved for judgment; and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of eight people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly; and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly; and delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked (for that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, καταβάλετε κάθε προσπάθεια για να προσθέσετε στην πίστη σας καλοσύνη. και στην καλοσύνη, τη γνώση. Και στη γνώση, τον αυτοέλεγχο. και στον αυτοέλεγχο, την επιμονή. Και στην επιμονή, την ευσέβεια, και στην ευσέβεια, την αδελφική καλοσύνη. και στην αδελφική καλοσύνη, την αγάπη. Διότι αν κατέχετε αυτές τις ιδιότητες σε αυξανόμενο βαθμό, θα σας εμποδίσουν να είστε αναποτελεσματικός και μη παραγωγικός στη γνώση σας για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό». (2 Πέτρου 1:5-8)

“Στους τελευταίους καιρούς θα υπάρξουν χλευαστές που θα ακολουθήσουν τις δικές τους ασεβείς επιθυμίες.” Αυτοί είναι οι άντρες που σας διχάζουν, που ακολουθούν απλά φυσικά ένστικτα και δεν έχουν το Πνεύμα. Αλλά εσείς, αγαπητοί φίλοι, οικοδομήστε τον εαυτό σας στο μέγιστο αγία πίστη και προσευχηθείτε με το Άγιο Πνεύμα. Μείνετε στην αγάπη του Θεού καθώς περιμένετε το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να σας φέρει στην αιώνια ζωή. Να είστε ελεήμονες με όσους αμφιβάλλουν, αρπάξτε τους άλλους από τη φωτιά και σώστε τους, σε άλλους δείξτε έλεος, αναμειγμένο με το μίσος του φόβου, ακόμη και τα ρούχα που έχουν λερωθεί από διεφθαρμένη σάρκα». (Ιούδα 18-23)

Σχόλιο: Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι οι εν Χριστώ πρέπει να αυξηθούν. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι «Πώς μεγαλώνω ώστε η ζωή μου να αντανακλά τον Θεό;» Μπορώ να γίνω περισσότερο σαν Θεός αντανακλώντας συνεχώς μια σαφέστερη ομοιότητα της ουσίας και της φύσης Του– της αγάπης, της καλοσύνης, του ελέους, της αλήθειας και της δικαιοσύνης καθώς μεγαλώνω.

Κεφάλαιο 7

Αιώνιος Θάνατος

Όσοι δεν πιστεύουν ούτε σε μια ΜΕΤΑ-ΖΩΗ ούτε σε ένα ΜΕΤΑ-ΘΑΝΑΤΟ ή πιστεύουν ότι όλοι θα ζήσουν αιώνια με τον Θεό ζουν με τη φιλοσοφία:

1. Φάε, πιες και χαίρεσαι γιατί αύριο μπορεί να πεθάνεις.
2. Ό,τι είναι δικό μου είναι δικό μου. Ότι είναι δικό σου θα το πάρω αν το θέλω.
3. Όποιος αποκτά τα περισσότερα πράγματα στη ζωή

lawless deeds) — then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment, and especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanness and despise authority. They are presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignitaries, whereas angels, who are greater in power and might, do not bring a reviling accusation against them before the Lord.”

2 Peter 2:12-17 – *“But these, like natural brute beasts made to be caught and destroyed, speak evil of the things they do not understand, and will utterly perish in their own corruption, and will receive the wages of unrighteousness, as those who count it pleasure to carouse in the daytime. They are spots and blemishes, carousing in their own deceptions while they feast with you, having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, enticing unstable souls. They have a heart trained in covetous practices, and are accursed children. They have forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam the son of Beor, who loved the wages of unrighteousness; but he was rebuked for his iniquity: a dumb donkey speaking with a man’s voice restrained the madness of the prophet. These are wells without water, clouds carried by a tempest, for whom is reserved the blackness of darkness forever.”*

Comment: People assembling with Christians who professed to be Christians caroused in the daytime, had eyes full of adultery, and were covetous. They had forsaken the right way and gone astray.

2 Thessalonians 1:3-10 – *“We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other, so that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure, which is manifest evidence of the righteous judgment of God, that you may be counted worthy of the kingdom of God, for which you also suffer; since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels, in flaming fire taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting*

κερδίζει.

4. Δεν φοβάμαι κανέναν, τον Θεό ούτε τον άνθρωπο. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ αυτός με τη δύναμη.

Κατά συνέπεια, ακολουθούν τις ενέργειες του Αδάμ και της Εύας, του Κάιν, του Ησαύ και του Ιούδα υποχωρώντας στις επιθυμίες τους και κάνοντας αυτό που θέλουν να κάνουν και όχι αυτό που επιθυμεί ο Θεός. Ο Θεός τους είπε στη Γένεση 2:16-17 «Από κάθε δέντρο του κήπου μπορείτε να φάτε ελεύθερα. αλλά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε, γιατί την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα πεθάνετε οπωσδήποτε». Αλλά στο εδάφιο Γένεση 3:4-6, 13 διαβάζουμε «Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: «Δεν θα πεθάνεις σίγουρα. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα είστε σαν τον Θεό, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Έτσι, όταν η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για φαγητό, ότι ήταν ευχάριστο στα μάτια και ότι ένα δέντρο επιθυμητό για να κάνει κανείς σοφό, πήρε από τον καρπό του και έφαγε. Έδωσε και στον άντρα της μαζί της και έφαγε». ... «Και είπε ο Κύριος ο Θεός στη γυναίκα,

Σχόλιο: Ο Αδάμ και η Εύα πίστεψαν ένα ψέμα. Ο Ησαύ υπέκυψε στις επιθυμίες τους, ενώ ο Ιούδας, ένας φιλήσυχος, που ήθελε τόσο πολύ χρήματα, διάλεξε τον αιώνιο θάνατο προδίδοντας τον Ιησού και κλέβοντας από τους «φίλους» του.

Ο Ιάκωβος το έθεσε έτσι στο Ιάκωβο 1:12-15 «Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει τον πειρασμό. γιατί όταν εγκριθεί, θα λάβει το στεφάνι της ζωής που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε όσους Τον αγαπούν. Ας μην πει κανείς όταν πειράζεται: «Με πειράζει ο Θεός». γιατί ο Θεός δεν μπορεί να δελεαστεί από το κακό, ούτε ο ίδιος δελεάζει κανέναν. Αλλά ο καθένας μπαίνει στον πειρασμό όταν παρασύρεται από τις δικές του επιθυμίες και παρασύρεται. Τότε, όταν η επιθυμία έχει συλλάβει, γεννά την αμαρτία. και η αμαρτία, όταν ωριμάσει, γεννά θάνατο».

Επομένως, με την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας, υποχωρώντας στις επιθυμίες τους, ο θάνατος μπήκε στον κόσμο - αποτέλεσμα της αμαρτίας. «Γι’ αυτό, όπως μέσω ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, και ο θάνατος μέσω της αμαρτίας, και έτσι ο θάνατος εξαπλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι

destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power, when He comes, in that Day, to be glorified in His saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed."

Revelation 20:10 – *"The devil, who deceived them, was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever."*

Revelation 21:8 – *"But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death."*

1 John 1:10 – *"If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us."*

Comment: Now there may be lots of debating about the nature of the AFTER-DEATH. Is it literal or figurative, never-ending torment or annihilation and on and on? Regardless of the nature of the AFTER-DEATH it will be so terrible and so final that no one in his or her right mind would want to be sent there. The eternal residents in the after death will be:

- Angles who rebelled
- Devil (Satan)
- Beast
- False Prophet
- Cowardly (fearful)
- Unbelieving
- Abominable
- Murderers
- Liars
- Sorcerers
- Sexually immoral(fornicators)
- Idolaters

The good news is that it is not necessary to leave the land of the dying to enter the land of the dead.

"See, I have set before you today life and good, death and evil, in that I command you today to love the LORD your God, to walk in His ways, and to keep His commandments,

αμάρτησαν». (Ρωμαίους 5:12)

Σχόλιο: Ο Θεός είπε, «δεν πρέπει να φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί όταν φας από αυτό σίγουρα θα πεθάνεις». (Γένεση 2:17) Επομένως, ήταν η ανυπακοή στον Θεό, η αμαρτία, που ο θάνατος εξαπλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους – ΟΧΙ η αμαρτία.

Αλλά υπάρχει ελπίδα «Διότι όπως παρουσιάσατε τα μέλη σας ως δούλους της ακαθαρσίας και της ανομίας που οδηγεί σε περισσότερη ανομία, έτσι και τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας ως δούλους της δικαιοσύνης για την αγιότητα. Διότι όταν ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, ήσασταν ελεύθεροι ως προς τη δικαιοσύνη. Τι καρπό είχατε τότε στα πράγματα για τα οποία τώρα ντρέπεσαι; Γιατί το τέλος αυτών των πραγμάτων είναι ο θάνατος. Τώρα, όμως, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και γίνατε δούλοι του Θεού, έχετε τον καρπό σας στην αγιότητα και στο τέλος την αιώνια ζωή. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». (Ρωμαίους 6:19-23)

Ακολουθούν διάφορες αναφορές σε πράγματα που ο Θεός θεωρεί αμαρτία, ανομία, εξέγερση και ανυπακοή. Όσοι ασκούν τέτοια ζουν για το ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ.

Γένεση 6:5-6– «Και ο ΘΕΟΣ είδε ότι η κακία του ανθρώπου ήταν μεγάλη στη γη, και ότι κάθε φαντασία των σκέψεων της καρδιάς του ήταν μόνο κακή συνέχεια. Και μετάνιωσε ο Κύριος που έκανε τον άνθρωπο στη γη, και τον λυπήθηκε στην καρδιά του».

Γένεση 13:13– «Αλλά οι άνθρωποι των Σοδόμων ήταν υπερβολικά πονηροί και αμαρτωλοί ενώπιον του Κυρίου».

Γένεση 19:4-5– «Φώναξαν στον Λωτ, «Πού είναι οι άντρες που ήρθαν σε σένα απόψε; Φέρε τους έξω για να κάνουμε σεξ μαζί τους».

Σχόλιο: Η επιθυμία για αφύσικο σεξ – σεξ με το ίδιο φύλο.

Εφεσίους 5:5– «Για αυτό μπορείτε να είστε βέβαιοι: Κανένας ανήθικος, ακάθαρτος ή άπληστος – ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ειδωλολάτρης – έχει οποιαδήποτε

His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the LORD your God will bless you in the land which you go to possess.”

“But if your heart turns away so that you do not hear, and are drawn away, and worship other gods and serve them, I announce to you today that you shall surely perish; you shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing; therefore choose life, that both you and your descendants may live; that you may love the LORD your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He is your life and the length of your days; and that you may dwell in the land which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them.” (Deut. 30:15-20)

Comment: The land of the Lord for Israel was “The Promised Land” – Canaan. Today the “land of the Lord” is “The Kingdom of God” Christ church, the land of the forgiven. This is discussed in the BibleWay Publishing book [A Kingdom Not Made With Hands](#).

God’s desire is for those created in His image (His nature) to be reconciled to Him and have an intimate relationship with Him which occurs immediately following their burial into Christ’s blood, death. *“The Lord is not slow about his promise, as some people understand slowness, but is being patient with you. He does not want anyone to perish, but wants everyone to repent.”* (2 Peter 3:9) *“You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!”* (Romans 5:6-10)

Comment: “Repentance” is “Not a mere feeling; it has not the uncertainty of moods and sentiments. It is not a simple change in the weather of the soul. It is a distinct alteration of the focus of the intelligence; it carries with it a movement of the will; in short, it is a revolution in the very ground of the man's being” (“The Pulpit Commentary”, vol. 18, p. 66 quoted in “REFLECTIONS” #515 Al Maxey, January 3, 2012)

κληρονομιά στη βασιλεία του Χριστού και του Θεού».

Εβραίους 10:26-31– «Διότι αν αμαρτήσουμε εκούσια αφού λάβουμε τη γνώση της αλήθειας, δεν μένει πλέον θυσία για αμαρτίες, αλλά κάποια φοβερή προσδοκία κρίσης και φλογερή αγανάκτηση που θα καταβροχθίσει τους αντιπάλους. Όποιος έχει απορρίψει το νόμο του Μωυσή πεθαίνει χωρίς έλεος με τη μαρτυρία δύο ή τριών μαρτύρων. Για πόση χειρότερη τιμωρία, υποθέτετε, θα θεωρηθεί άξιος αυτός που πάτησε τον Υιό του Θεού, μέτρησε το αίμα της διαθήκης με την οποία αγιάστηκε ένα κοινό πράγμα, και προσέβαλε το Πνεύμα της χάριτος; Γιατί γνωρίζουμε Αυτόν που είπε: «Η εκδίκηση είναι δική μου, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Και πάλι, «Ο Κύριος θα κρίνει τον λαό Του». Είναι τρομακτικό να πέφτετε στα χέρια του ζωντανού Θεού».

Ιάκωβος 1:19-21– «Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει, αργός στην οργή. γιατί η οργή του ανθρώπου δεν παράγει τη δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, αφήστε στην άκρη κάθε ακαθαρσία και υπερχειλίση κακίας και λάβετε με πραότητα τον εμφυτευμένο λόγο, που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας».

2 Πέτρου 2:4-11– «Γιατί αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τους αγγέλους που αμαρτήσαν, αλλά τους έριξε στον άδη και τους παρέδωσε σε αλυσίδες σκότους, για να τους κρατήσουν για κρίση. Και δεν λυπήθηκε τον αρχαίο κόσμο, αλλά έσωσε τον Νώε, έναν από τους οκτώ ανθρώπους, έναν κήρυκα της δικαιοσύνης, φέρνοντας τον κατακλυσμό στον κόσμο των ασεβών. Και μετατρέποντας τις πόλεις των Σοδόμων και των Γόμορρων σε στάχτη, τις καταδίκασε σε καταστροφή, καθιστώντας τις παράδειγμα για εκείνους που θα ζούσαν στη συνέχεια ασεβείς. και απελευθέρωσε τον δίκαιο Λωτ, ο οποίος καταπιεζόταν από τη βρωμερή συμπεριφορά των κακών (γιατί αυτός ο δίκαιος, που κατοικούσε ανάμεσά τους, βασάνιζε τη δίκαιη ψυχή του από μέρα σε μέρα βλέποντας και ακούγοντας τις παράνομες πράξεις τους) — τότε ο Κύριος ξέρει πώς να ελευθερώσει τους ευσεβείς από τους πειρασμούς και να κρατήσει τους άδικους υπό τιμωρία για την ημέρα της κρίσης, και ιδιαίτερα εκείνοι που περπατούν κατά τη σάρκα στην επιθυμία της ακαθαρσίας και περιφρονούν την εξουσία. Είναι αλαζόνες, αυτόκλητοι. Δεν φοβούνται να μιλήσουν άσχημα για τους

The most critical question, then, has to be – **“What must I do to be forgiven** in order to be saved and receive an eternal life with God. He who finds the answer to that question will be faced with a serious choice – an everlasting decision to make. Like the Israelites of old, you must choose “Life” or “Death.”

Chapter 8

What Must I Do?

I must recognize that I am a sinner who needs a savior.

Many people do not feel the need for a savior because they do not feel they are lost in need of forgiveness. Whether it comes through hearing a moving sermon; maybe a friend who shares with you the truth; maybe by reading a tract; whichever, in some way you must come to understand that *“all have sinned and fall short of the glory of God”* (Romans 3:23). As the prophet Isaiah had said long ago: *“Our sins have hidden God's face from us so that He will not hear”* (Isaiah 59:2). Our own sin separates us from God! *“The wages of sin is death”* (Romans 6:23). This is a spiritual death, which is a separation from God for those who are lost.

“But what about my good works?” someone may say. The answer is: *“For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.”* (Ephesians 2:8-9)

“But my sins are small” others say, but *“For whoever shall keep the whole law, and yet stumble in one point, he is guilty of all.”* (James 2:10)

Human pride and self-sufficiency are the greatest barriers against salvation. He who refuses to admit that he is a sinner in need of forgiveness is lost and cannot be saved.

Have you understood the despair of being a sinner in need of a Savior?

I must recognize that Jesus is the only hope of salvation.

αξιωματούχους, ενώ οι άγγελοι, που είναι μεγαλύτεροι σε δύναμη και δύναμη, δεν τους κατηγορούν υβριστικά ενώπιον του Κυρίου».

2 Πέτρου 2:12-17– «Αλλά αυτά, σαν φυσικά άγρια θηρία που γίνονται για να πιαστούν και να καταστραφούν, μιλούν άσχημα για πράγματα που δεν καταλαβαίνουν, και θα χαθούν τελείως στη διαφθορά τους, και θα λάβουν τον μισθό της αδικίας, όπως εκείνοι που το θεωρούν ευχαρίστηση καρουζ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι κηλίδες και ελαττώματα, που ερεθίζουν στις δικές τους απάτες ενώ γλεντάνε μαζί σου, έχουν μάτια γεμάτα μοιχεία και που δεν μπορούν να σταματήσουν από την αμαρτία, παρασύρουν ασταθείς ψυχές. Έχουν καρδιά εκπαιδευμένη σε απληστικές πρακτικές και είναι καταραμένα παιδιά. Εγκατέλειψαν τον σωστό δρόμο και παρέσυραν, ακολουθώντας τον δρόμο του Βαλαάμ, του γιου του Βεώρ, που αγάπησε τον μισθό της αδικίας. αλλά τον επέπληξαν για την ανομία του: ένας βουβός γάιδαρος που μιλούσε με αντρική φωνή συγκρατούσε την τρέλα του προφήτη. Αυτά είναι πηγάδια χωρίς νερό, σύννεφα που μεταφέρονται από μια καταιγίδα,

Σχόλιο: Οι άνθρωποι που συγκεντρώνονταν με Χριστιανούς που δήλωναν ότι είναι Χριστιανοί караούζονταν τη μέρα, είχαν μάτια γεμάτα μοιχεία και ήταν φιλήσυχοι. Είχαν εγκαταλείψει το σωστό δρόμο και παρεκτράπηκαν.

2 Θεσσαλονικείς 1:3-10– «Είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστούμε τον Θεό πάντα για εσάς, αδελφοί, όπως αρμόζει, γιατί η πίστη σας μεγαλώνει πάρα πολύ, και η αγάπη όλων σας περισσεύει ο ένας προς τον άλλον, ώστε εμείς οι ίδιοι να καυχόμαστε για εσάς στις εκκλησίες του Ο Θεός για την υπομονή και την πίστη σου σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις που υπομένεις, που είναι φανερή απόδειξη της δίκαιης κρίσης του Θεού, ώστε να λογιστείς άξιος της βασιλείας του Θεού, για την οποία και υποφέρεις. αφού είναι δίκαιο πράγμα με τον Θεό να ανταποδώσουμε με θλίψη αυτούς που σας προβληματίζουν και να αναπαύουμε σε εσάς που είστε ταραγμένοι μαζί μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους ισχυρούς αγγέλους Του, σε φλεγόμενη φωτιά εκδικώντας εκείνους που δεν το κάνουν γνωρίστε τον Θεό και σε όσους δεν υπακούουν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

There is no other way to salvation. By his death on the cross, Jesus is able to save, set free, and ransom sinners. In John 14:6, Jesus declared: *"I am the way, the truth, and the life: No man comes to the Father except through Me."* The only way we can get to God is through Christ. We also read in Acts 4:12, *"Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved."* We cannot be saved by relying on Mohammed, Buddha, Judaism, Hindu gods or any religion organization. Neither can we devise our own system of "Christianity" as is being done today and expect it to save us. Only Jesus Christ can specify the conditions for our salvation, because He paid our price and is our only savior. There is no other way.

Are you ready to throw yourself down at the feet of the only one who can save you - Jesus the Christ?

I must believe the good news that Jesus Christ came to earth, lived a perfect life, was crucified, (the perfect atoning sacrifice) for my sins, was buried, arose from the dead on the third day and now lives forever at God's right hand to intercede for those in Christ's Body, His Church, a living organism not some organization.

What Jesus did for us is called "the gospel", meaning "good news!" In Mark, Jesus tells us we must believe this gospel to be saved.

Mark 16:15-16 – *"Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned."*

What a story it is! God in human form, in the person of Jesus of Nazareth, passed through so many temptations but never sinned!

1 Peter 2:21 – *"To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps."*

He did so many signs and miracles to prove His divinity.

John 20:30-31 – *"Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name."*

Αποκάλυψη 20:10– «Ο διάβολος, που τους εξαπάτησε, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θειάφιου όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα και για πάντα».

Αποκάλυψη 21:8– «Αλλά οι δειλοί, άπιστοι, αποτρόπαιοι, δολοφόνοι, σεξουαλικά ανήθικοι, μάγοι, ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες θα έχουν το μέρος τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι, που είναι ο δεύτερος θάνατος».

1 Ιωάννη 1:10– «Αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, Τον κάνουμε ψεύτη, και ο λόγος Του δεν είναι μέσα μας».

Σχόλιο: Τώρα μπορεί να υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τη φύση του ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Είναι κυριολεκτικό ή μεταφορικό, ατελείωτο μαρτύριο ή αφανισμός και συνέχεια; Ανεξάρτητα από τη φύση του ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, θα είναι τόσο τρομερό και τόσο τελικό που κανένας με το σωστό μυαλό του/της δεν θα ήθελε να σταλεί εκεί. Οι αιώνιοι κάτοικοι στο μετά θάνατον θα είναι:

Γωνίες που επαναστάτησαν
Διάβολος (Σατανάς)
Θηρίο
Ψευδοπροφήτης
δειλός (φοβικός)
Δύσπιστος
Απαίσιος
Δολοφόνοι
Ψεύτες
Μάγοι
Σεξουαλικά ανήθικοι (πορνοί)
Ειδωλολάτρες

Τα καλά νέα είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να φύγετε από τη χώρα του ετοιμοθάνατου για να μπειτε στη χώρα των νεκρών.

«Βλέπετε, έθεσα μπροστά σας σήμερα ζωή και καλό, θάνατο και κακό, με το ότι σας διατάζω σήμερα να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας, να περπατάτε στους δρόμους Του και να τηρείτε τις εντολές Του, τα διατάγματα του και τις κρίσεις Του, Μπορείς να ζήσεις και να πολλαπλασιαστείς. και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε

He died for us - a sacrifice to God for all our sins!

Hebrews 1:10-14 – *“He also says, ‘In the beginning, O Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain; they will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe; like a garment they will be changed. But you remain the same, and your years will never end.’”*

“To which of the angels did God ever say, ‘Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?’”

Finally, He was raised from the dead, proving that He is the Son of God.

Romans 1:4-5 – *“Who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead: Jesus Christ our Lord. Through him and for his name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith.”*

1 Corinthians 15:1 – *“Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand.”* What a wonderful story!

I must repent of my sins.

Jesus says in Luke 13:3, *“... unless you repent, you will all likewise perish.”* It is either repent or perish; the choice is ours. Acts 17:30 says, *“Truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent.”* All people everywhere, and that includes you and me, are commanded of God to repent. Repent of what? Repent of our sins. Repent of not fully serving and following all that God says. God is pleading with us to repent. He greatly desires that we turn to him. He tells us in 2 Peter 3:9, *“The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness; but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.”* God wants us to repent so we can be saved. He is patiently waiting on us. But

ευλογήσει στη γη που πας να κυριέψεις».

«Αλλά αν η καρδιά σου απομακρυνθεί για να μην ακούσεις, και παρασυρθείς, και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους υπηρετήσεις, σου ανακοινώνω σήμερα ότι σίγουρα θα χαθείς. Δεν θα παρατείνεις τις μέρες σου στη γη που διασχίζεις τον Ιορδάνη για να μπεις και να καταλάβεις. Καλώ τον ουρανό και τη γη ως μάρτυρες σήμερα εναντίον σου, που έθεσα μπροστά σου ζωή και θάνατο, ευλογία και κατάρρα. Γι' αυτό διάλεξε τη ζωή, για να ζήσεις τόσο εσύ όσο και οι απόγονοί σου. Για να αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου, για να υπακούς στη φωνή Του και να προσκολληθείς σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η ζωή σου και η διάρκεια των ημερών σου. και για να κατοικήσετε στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, να τους δώσει». (Δευτ. 30:15-20)

Σχόλιο: Η γη του Κυρίου για τον Ισραήλ ήταν «Η Γη της Επαγγελίας» – Χαναάν. Σήμερα η «γη του Κυρίου» είναι η εκκλησία του Χριστού «Η Βασιλεία του Θεού», η γη των συγχωρεμένων. Αυτό συζητείται στο βιβλίο BibleWay Publishing A Kingdom Not Made With Hands.

Επιθυμία του Θεού είναι όσοι δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα Του (τη φύση Του) να συμφιλιωθούν μαζί Του και να έχουν μια στενή σχέση μαζί Του που συμβαίνει αμέσως μετά την ταφή τους στο αίμα του Χριστού, τον θάνατο. «Ο Κύριος δεν αργεί στην υπόσχεσή του, όπως κάποιοι καταλαβαίνουν τη βραδύτητα, αλλά είναι υπομονετικός μαζί σας. Δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά θέλει όλοι να μετανοήσουν». (2 Πέτρου 3:9) «Βλέπετε, την κατάλληλη στιγμή, όταν ήμασταν ακόμη αδύναμοι, ο Χριστός πέθανε για τους ασεβείς. Αλλά ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη για εμάς με αυτό: Ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για εμάς. Αφού τώρα δικαιωθήκαμε με το αίμα του, πόσο μάλλον θα σωθούμε από την οργή του Θεού μέσω αυτού!». (Ρωμαίους 5:6-10)

Σχόλιο: «Η μετάνοια» είναι «Δεν είναι απλό συναίσθημα. Δεν έχει την αβεβαιότητα των διαθέσεων και των συναισθημάτων. Δεν είναι μια απλή αλλαγή του καιρού της ψυχής. Είναι μια ευδιάκριτη αλλαγή της εστίασης της νοημοσύνης. φέρει μαζί του μια κίνηση της θέλησης. με λίγα λόγια, είναι μια επανάσταση στο ίδιο το έδαφος της ύπαρξης του

eventually our time will run out. The longer we put off repentance, the harder our heart gets.

Repentance is not just being sorry. 2 Corinthians 7:10 says, *“For Godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted; but the sorrow of the world produces death.”* Repentance is a change of heart and a change of mind. We must make up our mind to stop living life our way and start living it God's way. It is making up our minds that we are going to serve God with all our might and do everything He says. Matthew 22:37, *“Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.”* In other words, we must do it with all of our being.

Romans 2:4 states, *“The goodness of God leads you to repentance.”* God has been so good to us, and this should cause us to want to please Him in every way. God, because of His love for us, has done so much for us, and because of this we read in 1 John 4:19, *“We love Him, because He first loved us.” This should cause us to want to repent and do all the things that He has asked us to do, otherwise we do not love God. Jesus said in John 14:24, “He who does not love Me, does not keep my words.”*

Do you love God? If you do, you will want to do everything that He says. In John 14:15 Jesus says, *“If you love Me keep My commandments.”* Are you willing to show your love to God by repenting? By renouncing all your sins and disobedience? By deciding that you will give your life over to following and obeying Jesus? Jesus said: *“Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me”* (Mark 8:34). Have you decided that you do not want to sin anymore? If so, you are now ready to be united with Christ.

I must confess Jesus

Jesus wants us to confess Him before men. In Matthew 10:32-33 he says, *“Therefore whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in Heaven. But whoever denies Me before men, him I will also deny before my Father who is in Heaven.”* If we deny Christ we are going to be lost. We must not be ashamed to confess to other people that we believe that Jesus Christ is the Son of God. Jesus says in Mark 8:38, *“For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful*

ανθρώπου»

(“The Pulpit Commentary”, vol. 18, p. 66 που παρατίθεται στο “REFLECTIONS” #515 Al Maxey, 3 Ιανουαρίου 2012)

Το πιο κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, πρέπει να είναι – «Τι πρέπει να κάνω για να με συγχωρέσουν για να σωθώ και να λάβω μια αιώνια ζωή με τον Θεό. Αυτός που βρει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σοβαρή επιλογή - μια αιώνια απόφαση που πρέπει να πάρει. Όπως οι παλιοί Ισραηλίτες, πρέπει να επιλέξετε «Ζωή» ή «Θάνατος».

Κεφάλαιο 8

Τι πρέπει να κάνω?

Πρέπει να αναγνωρίσω ότι είμαι αμαρτωλός που χρειάζεται έναν σωτήρα.

Πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται την ανάγκη για έναν σωτήρα επειδή δεν αισθάνονται ότι έχουν χαθεί στην ανάγκη της συγχώρεσης. Είτε προέρχεται από την ακρόαση ενός συγκινητικού κηρύγματος. Ίσως ένας φίλος που μοιράζεται μαζί σας την αλήθεια. Ίσως διαβάζοντας ένα φυλλάδιο? Όποια και αν είναι, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να καταλάβετε ότι «όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού» (Ρωμαίους 3:23). Όπως είχε πει ο προφήτης Ησαΐας πριν από πολύ καιρό: «Οι αμαρτίες μας έκρυψαν το πρόσωπο του Θεού από εμάς για να μην ακούσει» (Ησαΐας 59:2). Η δική μας αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό! «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους 6:23). Αυτός είναι ένας πνευματικός θάνατος, που είναι ένας χωρισμός από τον Θεό για αυτούς που χάνονται.

«Μα τι γίνεται με τα καλά μου έργα;» μπορεί να πει κάποιος. Η απάντηση είναι: «Διότι με τη χάρη σωθείτε μέσω της πίστης, και όχι από εσάς. είναι δώρο Θεού, όχι έργων, για να μην καυχηθεί κανείς». (Εφεσίους 2:8-9)

«Αλλά οι αμαρτίες μου είναι μικρές», λένε άλλοι, αλλά «γιατί όποιος τηρεί ολόκληρο τον νόμο, αλλά σκοντάφτει σε ένα σημείο, αυτός είναι ένοχος για όλα». (Ιακώβου 2:10)

Η ανθρώπινη υπερηφάνεια και αυτάρκεια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια ενάντια στη σωτηρία. Αυτός που

generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of His Father with the holy angels.” If He is ashamed of us that means that we are going to be lost.

There are several examples of people confessing their faith in Christ in the Bible. One is found in Matthew 16:16-17, *“Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but My Father who is in Heaven.”* Christ was well pleased with Peter's confession and He will be with ours also.

In Acts 8:36-37 a man asked the question, *“See here is water. What hinders me from being baptized?”* Then in verse 37, *“Then Philip said, ‘If you believe with all your heart you may.’ And he answered and said, ‘I believe that Jesus Christ is the Son of God.’”* That is the good confession.

But there is more. We not only confess that Jesus is the Christ, the Son of God, we also confess Him as our Lord. *“... If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.”* Romans 10:9. We name Him as our leader, owner, ruler, chief, boss, the one who has all the authority over our lives. Someday everyone will make this confession – *“...that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.”* (Philippians 2:10-11) But for some it will be too late.

Are you ready to confess to others that you believe that Jesus is the Christ the Son of the living God and that He is now the lord and Master of your life?

I must be immersed

Acts 2:38 – *“Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”* We are to be baptized, immersed, in order to receive the forgiveness of all our sins.

αρνείται να παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός που χρειάζεται συγχώρεση είναι χαμένος και δεν μπορεί να σωθεί.

Έχετε καταλάβει την απελπισία του να είσαι αμαρτωλός που έχει ανάγκη από έναν Σωτήρα;

Πρέπει να αναγνωρίσω ότι ο Ιησούς είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη σωτηρία. Με το θάνατό του στον σταυρό, ο Ιησούς είναι σε θέση να σώσει, να ελευθερώσει και να λύσει αμαρτωλούς. Στο εδάφιο Ιωάννης 14:6, ο Ιησούς δήλωσε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή: Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στον Θεό είναι μέσω του Χριστού. Διαβάζουμε επίσης στις Πράξεις 4:12, «Ούτε σε κανένα άλλο υπάρχει σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δόθηκε στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούμε». Δεν μπορούμε να σωθούμε βασιζόμενοι στον Μωάμεθ, στον Βούδα, στον Ιουδαϊσμό, στους Ινδουιστές θεούς ή σε οποιαδήποτε οργάνωση θρησκείας. Ούτε μπορούμε να επινοήσουμε το δικό μας σύστημα «χριστιανισμού» όπως γίνεται σήμερα και να περιμένουμε ότι θα μας σώσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις για τη σωτηρία μας, γιατί πλήρωσε το τίμημα μας και είναι ο μόνος μας σωτήρας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Είστε έτοιμοι να ρίξετε τον εαυτό σας κάτω στα πόδια του μόνου που μπορεί να σας σώσει - του Ιησού Χριστού;

Πρέπει να πιστέψω τα καλά νέα ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, έζησε μια τέλεια ζωή, σταυρώθηκε, (η τέλεια εξιλεωτική θυσία) για τις αμαρτίες μου, θάφτηκε, αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και τώρα ζει για πάντα στα δεξιά του Θεού να μεσολαβήσει για όσους βρίσκονται στο Σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του, έναν ζωντανό οργανισμό και όχι κάποια οργάνωση.

Αυτό που έκανε ο Ιησούς για εμάς ονομάζεται "το ευαγγέλιο", που σημαίνει "καλά νέα!" Στον Μάρκο, ο Ιησούς μας λέει ότι πρέπει να πιστέψουμε αυτό το ευαγγέλιο για να σωθούμε.

Μάρκος 16:15-16 - «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κήρυττε τα καλά νέα σε όλη τη δημιουργία. Όποιος

Acts 22:16 – “And now why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord.”

Comment: After declaring that Jesus was God in human form and the calling on God to forgive then through the act of immersion in water, baptism, **God** washes away one’s sins by the blood of Christ – NOT water. To call on the name of the Lord means to invoke Him to action. Calling on the name of the Lord, pleading for Him to forgive, wash away our sins and save us!

1 Peter 3:21 – “Corresponding to that (eight souls saved by water in the ark), baptism now saves you - not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ.”

Baptism, according to Peter, is not an outer cleansing of dirt from the physical body. Rather, the baptism that saves us is an 'appeal' (plea) to God for a good conscience. Baptism is a prayer, an appeal, a pleading to God for an inner cleansing of the guilty soul. Therefore, baptism into Christ is the true biblical sinner's prayer.

What saves us from our sins? The blood of Jesus! When does the blood of Jesus save us? When we call upon God to cleanse us through baptism! So where lies the saving power? It is in the atoning blood of Christ. (The resurrection of Jesus Christ is the event that validated the worth of his death on the cross.) Faith - baptism links us with the death, burial and resurrection of Christ.

Being baptized "into his death" and being "united with him in his resurrection" (Romans 6:3-5) is how salvation comes to us in baptism.

Salvation, forgiveness of sins, which comes from being united, reconciled, with God in Christ is given when our trusting hearts appeal to God for a good conscience. We do this when we are baptized, immersed. Baptism is faith crying out, a prayer, to God to save us based on the death of Christ on the cross, the atoning sacrifice. Do you need to be baptized?

I must be faithful until death

Colossians 1:21-23 – “And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He

πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, αλλά όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί».

Τι ιστορία είναι αυτή! Ο Θεός με ανθρώπινη μορφή, στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, πέρασε τόσους πειρασμούς αλλά ποτέ δεν αμάρτησε!

1 Πέτρου 2:21 - «Σε αυτό κληθήκατε, επειδή ο Χριστός υπέφερε για σας, αφήνοντάς σας παράδειγμα, για να ακολουθήσετε τα βήματά του».

Έκανε τόσα πολλά σημεία και θαύματα για να αποδείξει τη θεότητα Του.

Ιωάννης 20:30-31 – «Ο Ιησούς έκανε πολλά άλλα θαυμαστά σημεία παρουσία των μαθητών του, τα οποία δεν καταγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Αυτά όμως είναι γραμμένα για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και για να έχετε τη ζωή στο όνομά του, πιστεύοντας».

Πέθανε για μας - θυσία στον Θεό για όλες τις αμαρτίες μας!

Εβραίους 1:10-14 – «Επίσης λέει: «Στην αρχή, Κύριε, εσύ έθεσες τα θεμέλια της γης, και οι ουρανοί είναι έργο των χεριών σου. Θα χαθούν, αλλά εσύ παραμένεις. Θα φθαρούν όλα σαν ρούχο. Θα τα τυλίγεται σαν ρόμπα. σαν ρούχο θα αλλάξουν. Αλλά εσύ παραμένεις ο ίδιος και τα χρόνια σου δεν θα τελειώσουν ποτέ».

«Σε ποιον από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός: Κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιο για τα πόδια σου; Δεν είναι όλοι οι άγγελοι διακονώντας πνεύματα σταλμένα για να υπηρετήσουν εκείνους που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία;»».

Τέλος, αναστήθηκε από τους νεκρούς, αποδεικνύοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού.

Ρωμαίους 1:4-5 – «Ο οποίος μέσω του Πνεύματος της αγιότητας ανακηρύχθηκε με δύναμη Υιός του Θεού με την αναστάσή του από τους νεκρούς: ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας. Μέσω αυτού και για χάρη του ονόματός του, λάβαμε τη χάρη και την αποστολικότητα για να καλέσουμε ανθρώπους από όλα τα έθνη στην υπακοή που προέρχεται από την πίστη».

has reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy, and blameless, and above reproach in His sight; if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard."

Revelation 2:10 – *"Be faithful until death, and I will give you the crown of life."*

This is only a brief outline of God's will for your life. Those who enter in the way of Christ spend their whole lives seeking his perfection, preparing for eternal life that the saved will enjoy in His presence. Now you must decide. Each one of us will choose our own eternal destiny. Which will your decision be?

Matthew 7:13-14 - *"Enter by the narrow gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction and there are many who go in by it. Because narrow is the gate difficult is the way which leads to life and there are few who find it."*

God's Invitation to the World

Matt 11:28-30 – *"Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light."*

1 Corinthians 2:9-11 – *"But as it is written: 'Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him.' But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so no one knows the things of God except the Spirit of God."*

Matthew 28:18-20 – *"And Jesus came and spoke to them, saying, 'All authority has been given to Me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you*

1 Κορινθίους 15:1 – «Τώρα, αδελφοί, θέλω να σας υπενθυμίσω το ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο λάβατε και για το οποίο λάβατε θέση». Τι υπέροχη ιστορία!

Πρέπει να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου.

Ο Ιησούς λέει στο Λουκάς 13:3, «... αν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι με τον ίδιο τρόπο». Είναι είτε μετανοείτε είτε χαθείτε. η επιλογή είναι δική μας. Το εδάφιο Πράξεις 17:30 λέει, «Πραγματικά ο Θεός παρέβλεψε αυτούς τους καιρούς της άγνοιας, αλλά τώρα διατάζει όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν». Όλοι οι άνθρωποι παντού, και αυτό περιλαμβάνει εσάς και εμένα, έχουν εντολή από τον Θεό να μετανοήσουν. Μετάνοια για τι; Μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Μετανοήστε που δεν υπηρετείτε πλήρως και δεν ακολουθείτε όλα όσα λέει ο Θεός. Ο Θεός μας παρακαλεί να μετανοήσουμε. Θέλει πολύ να απευθυνθούμε σε αυτόν. Μας λέει στο εδάφιο Β' Πέτρου 3:9, «Ο Κύριος δεν καθυστερεί όσον αφορά την υπόσχεσή Του, όπως μερικοί άνθρωποι θεωρούν βραδύτητα. αλλά είναι μακροθυμία απέναντί μας, δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά να έρθουν όλοι σε μετάνοια». Ο Θεός θέλει να μετανοήσουμε για να μπορέσουμε να σωθούμε. Μας περιμένει υπομονετικά. Αλλά τελικά ο χρόνος μας θα τελειώσει. Όσο περισσότερο αναβάλλουμε τη μετάνοια,

Μετάνοια δεν είναι μόνο η λύπη. Το εδάφιο 2 Κορινθίους 7:10 λέει, «Διότι η θεϊκή θλίψη παράγει μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία, που δεν πρέπει να λυπάται. αλλά η θλίψη του κόσμου παράγει θάνατο». Η μετάνοια είναι αλλαγή καρδιάς και αλλαγή μυαλού. Πρέπει να αποφασίσουμε να σταματήσουμε να ζούμε τη ζωή με τον δικό μας τρόπο και να αρχίσουμε να τη ζούμε με τον τρόπο του Θεού. Αποφασίζουμε ότι θα υπηρετήσουμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη και θα κάνουμε ό,τι λέει. Ματθαίος 22:37, «Ο Ιησούς του είπε: Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το μυαλό». Με άλλα λόγια, πρέπει να το κάνουμε με όλο μας το είναι.

Το εδάφιο προς Ρωμαίους 2:4 αναφέρει, «Η καλοσύνη του Θεού σας οδηγεί σε μετάνοια». Ο Θεός ήταν τόσο καλός μαζί μας, και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να θέλουμε να Τον ευχαριστήσουμε με κάθε τρόπο. Ο Θεός, λόγω της αγάπης Του για εμάς, έχει κάνει τόσα πολλά για

always, even to the end of the age.' Amen."

Mark 1:14-15 – Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, *"The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."*

Matthew 6:33-34 – *"But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble."*

Romans 6:16-19 – *"Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slaves whom you obey, whether of sin leading to death, or of obedience leading to righteousness? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. I speak in human terms because of the weakness of your flesh."*

"For just as you presented your members as slaves of uncleanness, and of lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness."

Acts 4:10-12 – *"Let it be known to you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. This is the 'stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone.' Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved."*

Conclusion

There is No Guarantee of a Tomorrow

The tragedy is that nobody must lose Heaven and gain Hell. The choice is ours. We are free to determine our own eternal destiny. If Heaven is a prepared place for a prepared people, then Hell is a place prepared for an unprepared people.

εμάς, και γι' αυτό διαβάζουμε στο 1 Ιωάννη 4:19, «Τον αγαπάμε, γιατί πρώτος μας αγάπησε.» Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να θέλουμε να μετανοήσουμε και κάνουμε όλα όσα μας ζήτησε να κάνουμε, αλλιώς δεν αγαπάμε τον Θεό. Ο Ιησούς είπε στο Ιωάννη 14:24, «Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τα λόγια μου».

Αγαπάς τον Θεό; Εάν το κάνετε, θα θέλετε να κάνετε όλα όσα λέει Εκείνος. Στο Ιωάννη 14:15 ο Ιησούς λέει: «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές Μου». Είστε πρόθυμοι να δείξετε την αγάπη σας στον Θεό μετανοώντας; Με την αποκήρυξη όλων των αμαρτιών και της ανυπακοής σας; Αποφασίζοντας ότι θα δώσεις τη ζωή σου στο να ακολουθείς και να υπακούς τον Ιησού; Ο Ιησούς είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει» (Μάρκος 8:34). Αποφάσισες ότι δεν θέλεις πια να αμαρτάνεις; Αν ναι, είστε τώρα έτοιμοι να ενωθείτε με τον Χριστό.

Πρέπει να ομολογήσω τον Ιησού

Ο Ιησούς θέλει να Τον ομολογήσουμε ενώπιον των ανθρώπων. Στο Κατά Ματθαίον 10:32-33 λέει: «Επομένως, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατέρα μου που είναι στους Ουρανούς. Όποιος όμως με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατέρα μου που είναι στους Ουρανούς». Αν αρνηθούμε τον Χριστό θα χαθούμε. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε σε άλλους ανθρώπους ότι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς λέει στο Μάρκο 8:38, «Επειδή, όποιος ντρέπεται για μένα και τα λόγια Μου σε αυτή τη μοιχική και αμαρτωλή γενιά, θα ντραπεί γι' αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου όταν έρθει στη δόξα του Πατέρα Του μαζί με τους αγίους αγγέλους». Αν ντρέπεται για εμάς, αυτό σημαίνει ότι θα χαθούμε.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ομολογούν την πίστη τους στον Χριστό στη Βίβλο. Ένα βρίσκεται στο Κατά Ματθαίον 16:16-17, «Ο Σίμων Πέτρος απάντησε και είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: Ευλογημένος είσαι, Simon Barjona, γιατί σάρκα και αίμα δεν σου το αποκάλυψε αυτό, αλλά ο Πατέρας μου που είναι στους

2 Corinthians 6:2 – “Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.”

John 15:10 – “If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.”

Those “In Christ” living for the AFTER-LIFE must be aware of temptations constantly set before them by the Devil as there are examples in both the Old Testament and New Testament of God’s children disobeying God and going back into the ways of the world.

Those “**not in Christ**” need to seriously consider:

What The Bible Says About How to Get in Christ?

Hear – Study diligently and read what the Christ taught for they are the Words of life.

Understand

- All people, men and women, are sinful having disobeyed God’s righteous ways and commands
- One’s unforgiven sin will result in my eternal death
- One must be forgiven to have eternal life with God
- Christ is the only way for me to be forgiven of all my sins

Believe – Jesus Was and is God

- He came to earth in human flesh as Jesus of Nazareth
- He lived among men
- He willingly gave His sinless physical life as the perfect and only sacrifice for my sins, being crucified
- He Was buried
- God raised Him from the grave on the third day
- He appeared to hundreds following His resurrection
- His ascension back to heaven to be with the Father was witnessed by His disciples

Repent – Change from sin and disobedience to trust and obedience

Confess – Acknowledge your belief that Jesus is the Son of God.

ουρανοῦς». Ο Χριστός χάρηκε πολύ με την ομολογία του Πέτρου και θα είναι και με τη δική μας.

Στις Πράξεις 8:36-37 ένας άνδρας έκανε την ερώτηση: «Δείτε εδώ είναι νερό. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ;» Στη συνέχεια, στο εδάφιο 37, «Τότε ο Φίλιππος είπε: «Εάν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά μπορείς». Και εκείνος απάντησε και είπε: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.» Αυτή είναι η καλή ομολογία.

Αλλά υπάρχουν περισσότερα. Όχι μόνο ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αλλά Τον ομολογούμε και ως Κύριό μας. «... Αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς». Ρωμαίους 10:9. Τον ονομάζουμε ως ηγέτη, ιδιοκτήτη, κυβερνήτη, αρχηγό, αφεντικό, αυτόν που έχει όλη την εξουσία στη ζωή μας. Κάποτε ο καθένας θα κάνει αυτή την ομολογία – «...να σκύψει στο όνομα του Ιησού κάθε γόνατο, των εν ουρανών, και εκείνων που είναι στη γη, και εκείνων που βρίσκονται κάτω από τη γη, και ότι κάθε γλώσσα πρέπει να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, προς δόξαν του Θεού Πατέρα». (Φιλιππησίους 2:10-11) Αλλά για κάποιους θα είναι πολύ αργά.

Είστε έτοιμοι να ομολογήσετε στους άλλους ότι πιστεύετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του ζωντανού Θεού και ότι είναι τώρα ο Κύριος και ο Κύριος της ζωής σας;

Πρέπει να βυθιστώ

Πράξεις 2:38– «Μετανοήστε και ας βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για άφεση αμαρτιών. και θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος». Πρέπει να βαπτιστούμε, να βυθιστούμε, για να λάβουμε τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών μας.

Πράξεις 22:16– «Και τώρα γιατί περιμένεις; Σηκωθείτε και βαπτιστείτε και πλύνετε τις αμαρτίες σας, επικαλώντας το όνομα του Κυρίου».

Σχόλιο: Αφού διακήρυξε ότι ο Ιησούς ήταν Θεός με ανθρώπινη μορφή και την έκκληση του Θεού να συγχωρήσει μέσω της πράξης της βύθισης στο νερό, του βαπτίσματος, ο Θεός ξεπλένει τις αμαρτίες κάποιου με το αίμα του Χριστού – ΟΧΙ με το νερό. Το

Seek – Call upon God to forgive you of your sins

Die – Put to death your old, sinful, worldly life

Be Buried – Put your dead sinful life in the grave of baptism by water immersion into His death, allowing God to raise you from the grave as a new cleansed Creation.

Receive – The Holy Spirit as a deposit guaranteeing what is to come

Become – As a new Christian, God added you, as His adopted child, to the other children into the Christ's Church.

Live – Continue to live steadfastly and obediently to Christ and the apostles' teachings *"... I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace."* (Ephesians 4:1-3)

**Take Action – The "Right Time" is Now.
Today is The Day of Salvation!**

Questions

1. God has given all men a

- a. Body
- b. Soul
- c. Spirit
- d. All the above
- e. Body and Soul

2. Man dies only once after that comes the judgment.

True False

3. The soul of man is his conscience (awareness).

True False

4. The spirit of man is given by God and will return to Him when man dies a physical death.

True False

5. The covenant God made with the Children of Israel forgave their sins by the sacrifice of bulls and goats.

True False

να επικαλείται το όνομα του Κυρίου σημαίνει να Τον επικαλείται σε δράση. Καλώντας το όνομα του Κυρίου, παρακαλώντας Αυτόν να συγχωρήσει, να ξεπλύνει τις αμαρτίες μας και να μας σώσει!

1 Πέτρου 3:21– «Αντίστοιχα με αυτό (οκτώ ψυχές που σώθηκαν από το νερό στην κιβωτό), το βάπτισμα τώρα σας σώζει - όχι η αφαίρεση της βρωμιάς από τη σάρκα, αλλά μια έκκληση στον Θεό για καλή συνείδηση μέσω της ανάστασης του Ιησού Χριστού». Το βάπτισμα, σύμφωνα με τον Πέτρο, δεν είναι ένας εξωτερικός καθαρισμός της βρωμιάς από το φυσικό σώμα. Μάλλον, το βάπτισμα που μας σώζει είναι μια «έκκληση» (παρακλήση) στον Θεό για καλή συνείδηση. Το βάπτισμα είναι μια προσευχή, μια έκκληση, μια παρακλήση προς τον Θεό για έναν εσωτερικό καθαρισμό της ένοχης ψυχής. Επομένως, το βάπτισμα στον Χριστό είναι η αληθινή βιβλική προσευχή του αμαρτωλού.

Τι μας σώζει από τις αμαρτίες μας; Το αίμα του Ιησού! Πότε μας σώζει το αίμα του Ιησού; Όταν καλούμε τον Θεό να μας καθαρίσει μέσω του βαπτίσματος! Πού βρίσκεται λοιπόν η σωτήρια δύναμη; Είναι στο εξιλαστήριο αίμα του Χριστού. (Η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το γεγονός που επικύρωσε την αξία του θανάτου του στο σταυρό.) Η πίστη - το βάπτισμα μας συνδέει με το θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Χριστού.

Το να βαπτιστούμε «στο θάνατό του» και να είμαστε «ενωμένοι μαζί του στην ανάστασή του» (Ρωμαίους 6:3-5) είναι ο τρόπος με τον οποίο η σωτηρία έρχεται σε εμάς στο βάπτισμα.

Η σωτηρία, η άφεση των αμαρτιών, που προέρχεται από την ενότητα, τη συμφιλίωση, με τον Θεό εν Χριστώ δίνεται όταν οι εμπιστευτικές καρδιές μας απευθύνονται στον Θεό για καλή συνείδηση. Αυτό το κάνουμε όταν είμαστε βαφτισμένοι, βυθισμένοι. Το βάπτισμα είναι κραυγή πίστης, προσευχή, προς τον Θεό να μας σώσει με βάση τον θάνατο του Χριστού στον σταυρό, την εξιλεωτική θυσία. Χρειάζεται να βαφτιστείς;

Πρέπει να είμαι πιστός μέχρι θανάτου

Κολοσσαείς 1:21-23– «Κι εσείς, που κάποτε ήσασταν αλλοτριωμένοι και εχθροί στο μυαλό σας από πονηρά έργα, τώρα όμως έχει συμφιλιωθεί με το σώμα της

6. In a dream Joseph was told by an angel of God that Mary, his betrothed, would have a son conceived by the Holy Spirit and He would save people from their sins.
True False
7. John the Baptizer testified that Jesus was the Lamb of God who would take away the sins of the world.
True False
8. Jesus declared "*I am the Way, the Truth and the Life.*"
True False
9. When Jesus died his soul went to Hades, the abode of souls of the physically dead.
True False
10. When Christ was resurrected, He opened the gates of the Paradise side of Hades freeing all held there.
True False
11. When Christ ascended to Heaven, He led the righteous souls held captive in the Paradise side of Hades to Heaven to be with Him?
True False
12. Jesus stated the Gates of Hades would not prevail against the Body of believing, trusting and obedient people, His Church.
True False
13. Speaking to the Thessalonian Christians Paul told them that Christ died so those obedient to Christ, whether alive or dead at His coming, would live together with Him.
True False
14. Christ's ascension to Heaven to be with His Father was witnessed by:
a. Leaders of the Jews
b. There were no witnesses to His ascension
c. His disciples
15. The souls of all men made righteous by the blood of Christ will reside eternally with God in Heaven whereas the souls of the unrighteous, rebellious and wicked, will have their abode in an everlasting Hell prepared for the Devil.
True False
16. People who hear God's message of reconciliation (the gospel of Christ) change from current lifestyle (repent) and are baptized (immersed) are given the Holy Spirit

σάρκας Του μέσω του θανάτου, για να σας παρουσιάσει άγιους και άμεμπτους και υπεράνω όνειδους στα μάτια Του. αν πράγματι συνεχίσετε στην πίστη, προσγειωμένοι και σταθεροί, και δεν απομακρυνθείτε από την ελπίδα του ευαγγελίου που ακούσατε."

Αποκάλυψη 2:10– «Να είσαι πιστός μέχρι θανάτου, και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής».

Αυτή είναι μόνο μια σύντομη περιγραφή του θελήματος του Θεού για τη ζωή σας. Όσοι εισέρχονται στο δρόμο του Χριστού περνούν όλη τους τη ζωή αναζητώντας την τελειότητά Του, προετοιμάζοντας την αιώνια ζωή που θα απολαύσουν οι σωσμένοι στην παρουσία Του. Τώρα πρέπει να αποφασίσεις. Ο καθένας από εμάς θα επιλέξει το δικό του αιώνιο πεπρωμένο. Ποια θα είναι η απόφασή σας;

Ματθαίος 7:13-14– "Μπείτε από τη στενή πύλη γιατί πλατιά είναι η πύλη και πλατιά είναι η οδός που οδηγεί στην καταστροφή και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν από αυτήν. Επειδή στενή είναι η πύλη δύσκολος είναι ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν το."

Η πρόσκληση του Θεού στον κόσμο

Ματθ 11:28-30– «Ελάτε κοντά μου, όλοι εσείς που κοιπάζετε και είστε φορτωμένοι, και θα σας αναπαύσω. Πάρτε τον ζυγό Μου πάνω σας και μάθετε από Εμένα, γιατί είμαι πρᾶος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Γιατί ο ζυγός Μου είναι εύκολος και το φορτίο Μου ελαφρύ».

1 Κορινθίους 2:9-11– «Όμως, όπως είναι γραμμένο: «Μάτι δεν είδε, ούτε αυτί άκουσε, ούτε μπήκε στην καρδιά του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για όσους Τον αγαπούν». Αλλά ο Θεός μας τα έχει αποκαλύψει μέσω του Πνεύματός Του. Διότι το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, ναι, τα βαθιά πράγματα του Θεού. Γιατί ποιος άνθρωπος γνωρίζει τα πράγματα ενός ανθρώπου εκτός από το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του; Έτσι και κανείς δεν γνωρίζει τα πράγματα του Θεού παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού».

to dwell in them.

True ____ False ____

17. When Christ returns in the clouds (the 2nd coming) those living in Christ will meet Him in the air.

True ____ False ____

18. Is it necessary for one to recognize that he is a sinner on order to seek forgiveness?

True ____ False ____

19. According to the scripture everyone has sinned.

True ____ False ____

20. People are saved by

- a. ____ Grace through faith and obedience.
- b. ____ Grace
- c. ____ Living a good and moral life.

21. How many ways are unto salvation?

- a. ____ Many
- b. ____ One
- c. ____ Not told in the Scriptures

22. Repentance is

- a. ____ regretting an undesirable action
- b. ____ a change in heart, mind and lifestyle

23. Baptism into Christ is man's plea to God for forgiveness so God can work through Christ's blood given as the perfect sacrifice for sin.

True ____ False ____

24. The "IF" in Colossians 1:22 means it is possible for one not to remain faithful.

True ____ False ____

25. Everyone whether Christian or non-Christian is living for:

- a. ____ Either Eternal life or Everlasting Death
- b. ____ Neither as everyone will be save
- c. ____ Neither as eternity does not

Ματθαίος 28:18-20— «Και ήρθε ο Ιησούς και τους μίλησε, λέγοντας: Μου δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τα στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας πρόσταξα. και ιδού, είμαι μαζί σας πάντα, ακόμη και μέχρι το τέλος του αιώνος». Αμήν."

Μάρκος 1:14-15— Ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία, κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, και λέγοντας: «Ο καιρός έχει εκπληρωθεί και η βασιλεία του Θεού πλησιάζει. Μετανοήστε και πιστέψτε στο ευαγγέλιο».

Ματθαίος 6:33-34— «Αλλά ζητήστε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Επομένως, μην ανησυχείτε για το αύριο, γιατί το αύριο θα ανησυχεί για τα δικά του πράγματα. Αρκεί για την ημέρα η δική της ταλαιπωρία».

Ρωμαίους 6:16-19— «Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παρουσιάζετε δούλοι για να υπακούετε, είστε δούλοι αυτού που υπακούετε, είτε της αμαρτίας που οδηγεί στο θάνατο είτε της υπακοής που οδηγεί στη δικαιοσύνη; Αλλά να είναι ευγνώμων ο Θεός που, αν και ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε από καρδιάς σε αυτή τη μορφή διδασκαλίας στην οποία παραδοθήκατε. Και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Μιλάω με ανθρώπινους όρους λόγω της αδυναμίας της σάρκας σου».

«Διότι όπως παρουσιάσατε τα μέλη σας ως δούλους της ακαθαρσίας, και της ανομίας που οδηγεί σε περισσότερη ανομία, έτσι και τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας ως δούλους της δικαιοσύνης για την αγιότητα».

Πράξεις 4:10-12— «Ας γίνει γνωστό σε όλους σας και σε όλο τον λαό του Ισραήλ ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού από τη Ναζαρέτ, τον οποίο σταύρωσες, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, μέσω Αυτόν αυτός ο άνθρωπος στέκεται εδώ μπροστά σας ολόκληρος. Αυτή είναι η «πέτρα που απορρίφθηκε από εσάς οι οικοδόμοι, η οποία έγινε ο κύριος ακρογωνιαίος λίθος». Ούτε υπάρχει σωτηρία σε κανένα άλλο, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δόθηκε στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούμε».

συμπέρασμα

Δεν υπάρχει εγγύηση για το αύριο

Η τραγωδία είναι ότι κανείς δεν πρέπει να χάσει τον Παράδεισο και να κερδίσει την Κόλαση. Η επιλογή είναι δική μας. Είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε μόνοι μας την αιώνια μοίρα μας. Εάν ο Παράδεισος είναι ένα προετοιμασμένο μέρος για έναν προετοιμασμένο λαό, τότε η Κόλαση είναι ένα μέρος προετοιμασμένο για έναν απροετοίμαστο λαό.

2 Κορινθίους 6:2– «Ιδού, τώρα είναι η αποδεκτή ώρα. ιδού, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας».

Ιωάννης 15:10– «Αν τηρήσετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου. όπως και εγώ έχω τηρήσει τις εντολές του Πατέρα μου και μένω στην αγάπη του».

Όσοι «εν Χριστώ» ζουν για τη META-ZΩΗ πρέπει να γνωρίζουν τους πειρασμούς που τους θέτει συνεχώς ο Διάβολος, καθώς υπάρχουν παραδείγματα τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη των παιδιών του Θεού που δεν υπάκουαν τον Θεό και επιστρέφουν στους δρόμους του κόσμου.

Όσοι «δεν είναι εν Χριστώ» πρέπει να σκεφτούν σοβαρά:

Τι Λέει η Αγία Γραφή για το πώς να αποκτήσετε τον Χριστό;

Ακούω– Μελετήστε επιμελώς και διαβάστε όσα δίδαξε ο Χριστός γιατί είναι τα λόγια της ζωής.

Καταλαβαίνουν

- Όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, είναι αμαρτωλοί αφού δεν υπάκουσαν τους δίκαιους τρόπους και τις εντολές του Θεού
- Η ασυγχώρητη αμαρτία κάποιου θα έχει ως αποτέλεσμα τον αιώνιο θάνατό μου
- Πρέπει να συγχωρεθεί κανείς για να έχει αιώνια ζωή με τον Θεό
- Ο Χριστός είναι ο μόνος τρόπος για να συγχωρεθώ για όλες τις αμαρτίες μου

Πιστέψτε -ΙησούςΉταν και είναι Θεός

- Αυτός γΉμουν στη γη με ανθρώπινη σάρκα ως

Ιησούς από τη Ναζαρέτ

- Αυτός ζούσε ανάμεσα στους άνδρες
- Αυτός έδωσε πρόθυμα την αναμάρτητη φυσική Του ζωή ως την τέλεια και μοναδική θυσία για τις αμαρτίες μου, σταυρώνοντας
- Αυτός θάφτηκε
- Ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο την τρίτη ημέρα
- Αυτός εμφανίστηκε σε εκατοντάδες μετά την ανάστασή Του
- Του Η ανάληψη πίσω στους ουραμούς για να είναι με τον Πατέρα έγινε μάρτυρας από τους μαθητές Του

Μετάνοια -Αλλαγή από την αμαρτία και την ανυπακοή στην εμπιστοσύνη και την υπακοή

Ομολογώ -Αναγνωρίστε την πεποίθησή σας ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού.

Ψάχνω -Καλέστε τον Θεό να σας συγχωρήσει για τις αμαρτίες σας

Πέθανε -Σκοτώστε την παλιά, αμαρτωλή, εγκόσμια ζωή σας

Να ταφούν -Βάλτε τη νεκρή αμαρτωλή ζωή σας στον τάφο του βαπτίσματος με βύθιση στο νερό στον θάνατό Του, επιτρέποντας στον Θεό να σας αναστήσει από τον τάφο ως μια νέα καθαρισμένη Δημιουργία.

Λήψη -Το Άγιο Πνεύμα ως κατάθεση που εγγυάται ό,τι πρόκειται να έρθει

γίνε -Ως νέος Χριστιανός, ο Θεός σας πρόσθεσε, ως υιοθετημένο παιδί Του, στα άλλα παιδιά στην Εκκλησία του Χριστού.

Ζωντανά -Συνεχίστε να ζείτε σταθερά και υπάκουα στον Χριστό και τις διδασκαλίες των αποστόλων «... Σας προτρέπω να ζήσετε μια ζωή αντάξια της κλήσης που λάβατε. Να είστε εντελώς ταπεινοί και ευγενικοί. να είστε υπομονετικοί, να αντέχετε ο ένας τον άλλον στην αγάπη. Κάντε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος μέσω του δεσμού της ειρήνης». (Εφεσίους 4:1-3)

**Λάβετε δράση - Η "Κατάλληλη ώρα" είναι τώρα.
Σήμερα είναι η Ημέρα της Σωτηρίας!**

Ερωτήσεις

1. Ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους ένα α. _____ Σώμα β. _____ Ψυχή γ. _____ Πνεύμα δ. _____ Όλα τα παραπάνω ε. _____ Σώμα και ψυχή
2. Ο άνθρωπος πεθαίνει μόνο μια φορά μετά από αυτή έρχεται η κρίση. Σωστό Λάθος _____
3. Η ψυχή του ανθρώπου είναι η συνείδησή του (επίγνωση). Σωστό Λάθος _____
4. Το πνεύμα του ανθρώπου δίνεται από τον Θεό και θα επιστρέψει σε Αυτόν όταν ο άνθρωπος πεθάνει με φυσικό θάνατο. Σωστό Λάθος _____
5. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τα παιδιά του Ισραήλ συγχώρεσε τις αμαρτίες τους με τη θυσία ταύρων και κατσίκων. Σωστό Λάθος _____
6. Σε ένα όνειρο ο Ιωσήφ ειπώθηκε από έναν άγγελο του Θεού ότι η Μαρία, η αρραβωνιασμένη του, θα είχε έναν γιο που θα κυοφορούσε το Άγιο Πνεύμα και θα έσωζε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Σωστό Λάθος _____
7. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατέθεσε ότι ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού που θα έπαιρνε τις αμαρτίες του κόσμου. Σωστό Λάθος _____
8. Ο Ιησούς δήλωσε «Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Σωστό Λάθος _____
9. Όταν πέθανε ο Ιησούς η ψυχή του πήγε στον Άδη, την κατοικία των ψυχών των σωματικά νεκρών. Σωστό Λάθος _____
10. Όταν ο Χριστός αναστήθηκε, άνοιξε τις πύλες της πλευράς του Παραδείσου του Άδη, ελευθερώνοντας όλους τους κρατούμενους εκεί. Σωστό Λάθος _____
11. Όταν ο Χριστός ανέβηκε στον Ουρανό, οδήγησε τις δίκαιες ψυχές που κρατούνταν αιχμάλωτες στην Παραδεισιακή πλευρά του Άδη στον Παράδεισο για να είναι μαζί Του; Σωστό Λάθος _____

12. Ο Ιησούς δήλωσε ότι οι Πύλες του Άδη δεν θα επικρατούσαν ενάντια στο Σώμα των πιστών, έμπιστων και υπάκουων ανθρώπων, της Εκκλησίας Του. Σωστό Λάθος _____
13. Μιλώντας στους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς ο Παύλος τους είπε ότι ο Χριστός πέθανε, ώστε όσοι υπάκουαν στον Χριστό, είτε ζωντανοί είτε νεκροί κατά την έλευση Του, να ζήσουν μαζί Του.
Σωστό Λάθος _____
14. Την ανάληψη του Χριστού στους Ουρανοί για να είναι με τον Πατέρα Του μαρτυρήθηκε από: α. _____ Αρχηγοί των Εβραίων β. _____ Δεν υπήρξαν μάρτυρες για την ανάληψή Του γ. _____ Οι μαθητές Του
15. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων που έγιναν δίκαιοι με το αίμα του Χριστού θα κατοικούν αιώνια με τον Θεό στον Παράδεισο, ενώ οι ψυχές των αδίκων, επαναστατημένων και πονηρών θα έχουν την κατοικία τους σε μια αιώνια κόλαση προετοιμασμένη για τον Διάβολο. Σωστό Λάθος _____
16. Οι άνθρωποι που ακούν το μήνυμα του Θεού για τη συμφιλίωση (το ευαγγέλιο του Χριστού) αλλάζουν από τον τρέχοντα τρόπο ζωής (μετανοούν) και βαπτίζονται (βυθίζονται) λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα για να κατοικήσει μέσα τους. Σωστό Λάθος _____
17. Όταν ο Χριστός επιστρέψει στα σύννεφα (2η παρουσία) όσοι ζουν εν Χριστώ θα Τον συναντήσουν στον αέρα. Σωστό Λάθος _____
18. Είναι απαραίτητο κάποιος να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός προκειμένου να ζητήσει συγχώρεση; Σωστό Λάθος _____
19. Σύμφωνα με τη γραφή όλοι έχουν αμαρτήσει. Σωστό Λάθος _____
20. Οι άνθρωποι σώζονται από α. _____ Χάρη μέσα από την πίστη και την υπακοή.
σι. _____ Χάρη γ. _____ Ζώντας μια καλή και ηθική ζωή.
21. Πόσοι δρόμοι υπάρχουν προς τη σωτηρία; ένα. _____ Πολλά β. _____ Ένα γ. _____ Δεν αναφέρεται στις Γραφές
22. Η μετάνοια είναι α. _____ μετανιώνω για μια ανεπιθύμητη ενέργεια β. _____ μια αλλαγή στην καρδιά, το μυαλό και τον τρόπο ζωής
23. Το βάπτισμα στον Χριστό είναι η παράκληση του ανθρώπου προς τον Θεό για συγχώρεση, ώστε ο Θεός

να μπορέσει να εργαστεί μέσω του αίματος του Χριστού που δόθηκε ως η τέλεια θυσία για την αμαρτία. Σωστό Λάθος _____

24. Το «ΑΝ» στο εδάφιο Κολοσσαείς 1:22 σημαίνει ότι είναι δυνατόν κάποιος να μην παραμείνει πιστός. Σωστό Λάθος _____

25. Ο καθένας, είτε είναι χριστιανός είτε μη, ζει για: α. _____ Είτε Αιώνια ζωή είτε Αιώνιος Θάνατος
σι. _____ Ούτε όπως όλοι θα σωθούν
ντο. _____ Ούτε όπως δεν κάνει η αιωνιότητα

--	--